

# Licht

Toespraak voor Hart van Osdorp over Johannes 1:5-13 OpZondag 10 december 2023.

Uit de Bijbel werd gelezen: Johannes 1:1-18.

---

Lieve mensen,

Wij leven in deze wereld.

En er is van alles aan de hand. Dat hoef ik verder niet uit te leggen.

Johannes benoemt dit alles als duisternis. Het kwaad is duister.

Veel mensen vragen zich af: waarom doet God niets, als hij liefdevol is..., als hij zo machtig is?

Waarom maakt God geen einde aan al dat kwaad?

Wat zullen we daarvan zeggen op deze adventszondag? Het is een van de belangrijkste vragen aan het christelijk geloof.

Het antwoord van Johannes is: "Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen."<sup>1</sup> Het licht schijnt in het duister en het licht is niet kapot te krijgen. Het blijft schijnen.

Misschien moeten we wel beter leren kijken om dit te zien. Je kunt focussen op de duisternis, op het slechte nieuws. Maar je kunt ook het licht opzoeken. Dat is niet zo moeilijk. Je kunt er bijvoorbeeld een dagelijkse gewoonte van maken om je af te vragen: Waar kan ik God nu voor danken? Er zijn altijd dingen of gebeurtenissen die je uitnodigen om God te danken. Bijvoorbeeld, elke dag als ik opsta, dank ik God voor weer een nieuwe dag, voor mijn ontbijt, voor mijn huis, mijn kleren en meer...

Het licht schijnt in de duisternis. God is wel degelijk aan het werk!

Maar hoe rekt hij dan af met de duisternis?

Het antwoord is weer: Het licht schijnt in de duisternis.

En dat mogen we vanmiddag horen en zien als een uitnodiging. Wat in de verzen zes tot negen opvalt<sup>2</sup> is dat het woord licht vijf keer oplicht en dat iedereen, ieder mens, de hele wereld wordt uitgenodigd om in het licht te gaan staan en het licht te ontvangen.

Dat is Gods manier: de hele wereld, alle mensen, iedereen mag het licht ontvangen, in zichzelf toelaten. Met andere woorden, voordat God definitief een einde maakt aan de duisternis, laat God een periode van geduld in, een tijd van uitnodiging aan iedereen.<sup>3</sup>

Maar het raadsel van deze wereld is dat er mensen zijn die deze uitnodiging afslaan.

Hoe kan dat nou? Johannes zegt: Dat gebeurt, als mensen meer houden van de duisternis dan van het licht.<sup>4</sup>

Maar hoe gaat God dan verder?

Het antwoord is: Het licht schijnt in de duisternis. Het schijnt zo duidelijk, zo fel en zo diep, dat het boort in de duisternis van ons hart en de harten van veel mensen alsnog verlicht.

Dat is Gods plan. Dat is hoe hij werkt anno nu.

---

<sup>1</sup> Johannes 1:5.

<sup>2</sup> Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat *iedereen* door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: het ware licht, dat *ieder mens verlicht* en naar *de wereld* kwam.

<sup>3</sup> 2 Petrus 3:9.

<sup>4</sup> Johannes 3:19-21.

Het licht schijnt in de duisternis en het effect daarvan is nieuw leven. Dat nieuwe leven benoemt Johannes in vers 12 als 'het voorrecht om kind van God te worden'.<sup>5</sup>

Een kind van God, dat betekent het voorrecht om in de familie van de Vader en de Zoon en de heilige Geest te zijn opgenomen. Het is het voorrecht om in het leven van de Vader en de Zoon en de heilige Geest te delen. Wat is dat voor leven? Het is een leven vol van goedheid en liefde. En het is er voor altijd, want de duisternis kan het niet kapot maken.

En dat is, benadrukt Johannes, echt een cadeau. Het is God die het licht in je hart laat schijnen. Het komt van boven. Het licht kunnen we niet zelf maken. Nee, dit nieuwe leven komt van God.<sup>6</sup>

En dit is dus het antwoord op die vraag van zoeven: Wat doet God?

Dat is niet alleen: misschien moeten we wel beter kijken, maar ook: heb je al mensen ontmoet met dat nieuwe leven? Of: Is Hart van Osdorp een plek vol van het nieuwe leven? Ben jij het en ik? Zijn wij vol van het nieuwe leven? Zijn wij vol van het licht? Zijn wij met andere woorden vol van Jezus? Want hij is natuurlijke degene over wie we het steeds al hebben: Jezus is het die straalt in deze wereld als licht in het donker.<sup>7</sup>

Dat licht kan zomaar oplichten in de buurt, zoals afgelopen week nog op de BuurtBijbelLeesClub. We lazen het verhaal van Jezus over de vader en zijn twee zonen. En iedereen aan tafel mopperde er met de oudste van de twee lustig op los over zoveel oneerlijkheid van die vader. Totdat plotseling het licht begon te schijnen: zoveel 'oneerlijke' liefde wil ik ook wel hebben!

We zijn op weg naar het kerstfeest. We bereiden ons voor op een van onze grootste feesten.

Wat gaan we dan vieren?

Het kan in deze wereld zo donker zijn, en soms ook in ons eigen hart en leven. Maar: Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis kan het niet kapot krijgen!

---

<sup>5</sup> Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.

<sup>6</sup> Johannes 1:13: "Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God."

<sup>7</sup> Jesaja 9:1-6.