

## Elke zondag Pasen I 2023

Toespraak voor Hart van Osdorp over Kolossenzen 3:1-4.

Uit de Bijbel werd gelezen: Kolossenzen 2:20-3:14.

---

Lieve mensen,

We hebben twee weken geleden het paasfeest gevierd. En we hebben tegen elkaar gezegd: elke zondag vieren we het paasfeest. We vieren iedere zondag dat Jezus leeft.

Elke zondag komen we bij elkaar om de levende Jezus te ontmoeten. Zo lopen we de kans om aangesproken te worden door God zelf. We lopen de kans om in ons hart geraakt te worden en Gods liefde en vrede te ervaren op deze plaats van Gods liefde. En je loopt de kans, als er met en voor je gebeden wordt, dat je de kracht van de heilige Geest ervaart. Want we geloven in de levende God en we geloven dat Jezus leeft.

Nu wil Jezus met zijn leven ons leven bepalen. Paulus zegt hierover: We zijn samen met Jezus opgestaan. Hij zegt: Ons leven is nu met Jezus in de hemel. En straks komen wij met Jezus terug op de aarde. Dus in vier Bijbelverzen zegt Paulus drie keer: met Jezus, met Jezus, met Jezus.

Dat is Paulus' manier om te zeggen dat Jezus onze identiteit is. Veel mensen vragen zich af: Wie ben ik? Waarom leef ik? Waarvoor leef ik? Wat is de zin van het leven? En die vraag wordt groter en groter, als we om ons heen kijken en alle ellende en alle lijden in deze wereld zien.

Welnu, Paulus geeft een heel duidelijk antwoord op de vraag wat de zin van het leven is. Hij zegt: Jezus Christus is je leven. Hij zegt ditzelfde veel vaker en op verschillende manieren in zijn brieven. Zo zegt hij bijvoorbeeld: Het leven is voor mij Jezus.<sup>1</sup> Of hij zegt: Ikzelf leef eigenlijk niet meer, maar Jezus leeft in mij.<sup>2</sup> En hij zegt in Kolossenzen 3: Weet je wat Gods doel is met deze wereld? Dat Jezus Christus alles is in allen.<sup>3</sup>

Jezus is onze identiteit. Hij is de bron van ons leven. Hij is het doel van ons leven. Hij is het begin en het einde van ons leven. Hij is onze kracht. Hij is ons vertrouwen. Hij is onze liefde. Tenminste, als je in hem gelooft.

Deze vier verzen van Kolossenzen 3 zijn zo een basistekst van het christelijk geloof. Paulus wil dat we dit begrijpen met ons hoofd, dat we dit vasthouden met ons hart en dat we eruit leven.

Hij zegt: Jezus Christus is ons leven. En daarmee zegt hij nog meer dan dat Jezus de bron en het doel van ons leven is. Nee, hij zegt: Jezus is mijn leven. En daarmee zegt hij dat wij alleen door Jezus echt kunnen leven. Het echte leven, het leven van God, het leven van hemelse kwaliteit, een leven van liefde en vrede, een leven van blijdschap, een leven dat nooit zal eindigen – dat kunnen we alleen van Jezus krijgen. We kunnen dat niet zelf verdienen. We kunnen dat niet uit onszelf bereiken. We krijgen het als cadeau van Jezus. Dat is het goede nieuws van Jezus. Jezus zegt tegen ons allemaal en tegen alle mensen: Wil je leven? Geloof dan in mij en ik geef je het leven.

En hoe geeft Jezus ons dit leven?

Jezus neemt ons, als je in hem gelooft en je je met hem wil verbinden, mee in zijn dood en mee in zijn leven. Daarom is dit een basistekst van het christelijk geloof. Paulus zegt: Toen Jezus stierf aan het kruis, toen nam hij ons mee en stierven wij met hem aan het kruis. En toen Jezus opstond uit de dood in het leven, toen nam hij ons mee en stonden wij op uit de dood. Paulus zegt: Ons leven is nu met Jezus in de hemel. En hij zegt: Als Jezus terugkomt naar de aarde, dan neemt hij ons mee terug naar deze aarde.

---

<sup>1</sup> Filippenzen 1:21.

<sup>2</sup> Galaten 2:20.

<sup>3</sup> Kolossenzen 3:11.

Het is in deze tekst dus: samen met Jezus, samen met Jezus, samen met Jezus. Dat betekent: wat voor Jezus geldt, wat voor Jezus waar is, dat geldt voor iedereen die in hem gelooft ook. Wat voor Jezus werkelijkheid is, dat geldt voor iedereen die in hem gelooft ook. Wat met Jezus is gebeurd en zal gebeuren, dat is ook met jou gebeurd en zal ook met jou gebeuren, als je bij Jezus hoort. Jezus neemt jou mee in zijn leven en in wat hij doet. Wij gaan mee met wat Jezus doet en met wat met Jezus gebeurt. Want Jezus is ons hoofd en wij zijn lichaam. Hij is de goede herder en wij zijn schapen en waar de herder gaat, daar gaat ook zijn kudde.

Dit is niet zo makkelijk te begrijpen en dit is ook niet zomaar aan ons te zien. Daarom zegt Paulus dat ons leven met Jezus verborgen is in de hemel. Maar je kunt het wel zien met de ogen van je geloof. En God heeft het ook voor ons zichtbaar gemaakt. Dat doet God elke keer opnieuw als er iemand wordt gedoopt. Als iemand gedoopt wordt, dan gaat hij of zij onder in het doopwater. En wij geloven dat op dat moment zijn oude leven in het doopwater doodgaat. Dat betekent dat je tegen je zonden en tegen allerlei regels van deze wereld en ook tegen de duivel en tegen de macht van het kwaad mag zeggen: *Bye bye*. Dag oude leven! Dag oude wereld! Jullie liggen voor dood in het doopwater.<sup>4</sup> En als je omhoog komt uit het doopwater, dan sta je met Jezus op in een nieuw leven. En dat is een echt leven met God, een echt en eerlijk leven vol liefde, vol vrede en vol van de heilige Geest. Je oude leven weg in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Een nieuw leven binnen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Daarom kan Paulus zeggen: ik leef niet meer, mijn oude ik en mijn oude leven – ik ben niet meer dezelfde, ik leef niet meer zoals ik dat deed, maar Jezus leeft nu in mij. Hij is mijn leven. Hij is mijn identiteit.

En dat maakt je ook een hoopvol mens. Paulus zegt: Straks komt Jezus terug en hij komt terug vol met goddelijke glorie, vol met macht en majesteit als de Heer van de hele wereld en iedereen zal hem zien. En hij neemt ons mee naar de aarde; wij horen bij hem en zijn licht straalt op ons af. Wij weten dat er een dag komt dat Jezus alles goed zal maken, alles met iedereen en overal. Alles wordt goed, alles wordt vol van de glorie en de liefde en de vrede en de heelheid van God. En wij, wij zullen dat meemaken, want Jezus neemt ons mee. Samen met Jezus zullen wij dat zien en meemaken. Dat is onze toekomst. Wij zijn onderweg naar de dag van Jezus.

En daarom is dit een basistekst, dit zijn fundamentele woorden van het christelijk geloof. Wij horen en wij leren dat Jezus onze identiteit is, ons leven. En dat geeft ons hoop. En dan zegt Paulus: Oké, als je tot zover met mij bent meegegaan en zegt: Dit geloof ik, Jezus is mijn hoop en ik wil er nog meer van, dan zegt Paulus: Laten we nu nog een stap zetten: Leef dan ook uit dit geloof. Zoek Jezus, zoek wat boven is en richt je op Jezus. Dus Paulus maakt hier een dubbele beweging. Hij zegt hier twee dingen. Hij zegt: ik herinner jullie aan jullie identiteit. Ik herinner jullie aan jullie hoop. Dat is één. Ga nu ook zo leven. En dat is twee.

En hoe is dat dan: zo leven?

Je kunt het nalezen vooraf aan deze tekst<sup>5</sup> en ook na deze tekst<sup>6</sup> wat dat concreet is. Ik wil er vanmiddag deze twee dingen van zeggen. Ik zei net: Alles wat er met Jezus gebeurt, dat is waar en het gebeurt met leerlingen van Jezus ook. Wij volgen Jezus. Dat betekent niet dat wij elk detail van heel het leven van Jezus moeten nadoen. Maar het gaat wel over de essentie en over het patroon van zijn leven. Dat volgen wij.

Wat is de essentie van Jezus levenswijze? Hij was God met God en licht met licht in de hemel. Maar Jezus hield niet vast aan zijn hemelse status en privileges. Hij komt naar de aarde, gaat in een voerbak

---

<sup>4</sup> Romeinen 6:1-11; Galaten 6:14.

<sup>5</sup> Kolossenzen 2:16-23.

<sup>6</sup> Kolossenzen 3:5-4:6.

liggen en sterft aan een kruis. In een woord: Jezus werd nederig. En Paulus zegt in Filippenzen 2: die nederigheid, dat is de *mindset* van Jezus, een manier van doen om na te volgen.<sup>7</sup>

Dat is best moeilijk! Daarom is het belangrijk dat wij dag in dag uit wandelen met de heilige Geest. En dat we hem vragen en met hem overleggen en bidden: Wat is nu in deze situatie, in deze gebeurtenis, in dit gesprek, op dit moment in mijn werk, op dit moment in mijn gezin, in mijn huwelijk, in het AZC, buiten het AZC, wat is hier en nu de *mindset* van Jezus? Wat zou Jezus doen? Hoe doet Jezus hier? Wat is nederigheid hier?

Dat is nog niet zo makkelijk. En daarom is dit zo'n basale boodschap van Paulus. Het gaat er uiteindelijk om dat wij weten, geloven, leven uit onze identiteit. En daarom vieren we elke zondag het leven van Jezus, zodat wij opnieuw en steeds weer ons herinneren: Jezus is ons leven.

Dat helpt.

Wie of wat is je identiteit? Is je gevoel je identiteit? Of jouw idealen? Wat jij denkt? Of wat je altijd geleerd hebt vanuit je cultuur? Of wat je gewend bent vanuit je opvoeding en je familie? Of zeg je misschien: Mijn omstandigheden zijn slecht. Het gaat niet goed met mij. Kijk naar mijn omstandigheden, hoe slecht mijn leven is?!

Als je zo denkt, kruipen je omstandigheden gewoon je hart binnen. Maar dat zal niet gebeuren, als je hart vol is van Jezus en je zegt: Jezus is mijn identiteit.

Dat is wat Paulus hier zegt.

In twee zinnen: Jezus is onze identiteit. En: Leef dan zo.

En daarom vieren we elke zondag dat Jezus ons leven is.

---

<sup>7</sup> Filippenzen 2:5.