

Bidden in de naam van Jezus



september 2020

Verlangen naar meer, #1 verlangens in ons hart

Wat bedoelen we met verlangen? Wat is er in ons hart?



voor mijn hoofd



extra informatie



voor mijn hart



huiswerk



mijn plan



Verlangen naar meer

Een nieuwe cursus over verlangen.

Want God is groot en hij heeft Gods nieuwe wereld in ons leven gebracht. Hij geeft nieuw leven.

In dit nieuwe leven is de heilige Geest heel belangrijk. We willen meer leren van hem.

De kracht van de heilige Geest is in Jezus. Zo kan en mag de kracht van de heilige Geest ook in ons zijn. Want wij zijn leerlingen van Jezus en mogen worden zoals hij.



Verlangen gaat over je hart

Waarom leef je? Wat vind je belangrijk? Waar hou je van? Wat maakt je gelukkig? Wat kun je niet missen? Verlangen is dat je iets heel graag wilt hebben.

Verlangens (meervoud) zitten in je hart en beslissen over je leven. Meer nog dan je denken en je voelen en je gedrag.

Verlangens komen van de heilige Geest of concurreren met de Geest. Vandaar dat in een cursus over de heilige Geest de eerste les over verlangens gaat.



Vraag 1:

Wat zijn de verlangens van je hart? Wat wil jij graag hebben?



Vraag 2: Welk verlangen weegt het zwaarst?

In ons hart leven veel verschillende verlangens. Dat is logisch en dat mag. Maar welk(e) verlangen(s) is voor jou het belangrijkste? Zonder wie of wat kun/wil je niet leven?



Wat zegt Jezus?

“Je moet niet proberen om rijk te worden op aarde. Want aardse rijkdom zal verdwijnen. Die rot weg of wordt gestolen door dieven. Nee, zorg dat je rijk wordt in de

Lucas 4:14

Johannes 20:21

Spreeken 4:23

Galaten 5:16-25; Efeziërs 2:1-3; 1 Petrus 1:14

1 Korintiërs 7:29-31;
Matteüs 6:33; 2 Timoteüs 4:10

hemel. Want hemelse rijkdom verdwijnt nooit. Die kan niet weggroten of gestolen worden. Laat de hemelse rijkdom het allerbelangrijkste voor je zijn.

Je kunt niet trouw zijn aan twee bazen tegelijk. Want je zult altijd meer liefde hebben voor de één dan voor de ander. En je zult altijd meer respect hebben voor de één dan voor de ander.”

(Matteüs 6:19-21.24)

Dus: een leerling van Jezus moet kiezen: wie of wat is voor mij het belangrijkste? Van wie of wat hou ik het meest? Zonder wie of wat kan ik niet leven?

Dus: verlangens winnen altijd, maar niet van nog sterkere verlangens!



Vraag 3: Waarom zou je Jezus het belangrijkste maken?

Dit vraagt een andere manier van kijken en denken. Dit vraagt om een andere cultuur: breken met je oude leven en een heel ander leven instappen. Dit heet veranderen, omdraaien, je bekeren: “Gods nieuwe wereld is dichtbij. Geloof dat goede nieuws! Dit is het moment om je leven te veranderen.” (Marcus 1:15)

Dit moet je leren: proces, stap voor stap, vallen en opstaan, geduld met jezelf en met elkaar.



Vraag 4: Hoe zou jij dit kunnen leren?



Manieren om je verlangen naar God sterker te maken

1. Kom naar de kerk en investeer in het familieleven van Jezus. De kerk is een school van verlangen.
2. Ga God altijd en overal prijzen: danken en zingen. God is goed!
3. Kiezen voor je verlangen naar God vraagt van ons zelfverloochening (nee zeggen tegen jezelf).
4. We hebben elkaar nodig. Help elkaar. Luister naar elkaar. Leef en vergeef en maak het goed.
5. Geloof het goede nieuws: Marcus 1:15.



Mijn plan: Wat heeft God tegen jou gezegd?

En wat ga je daarmee doen?

Lucas 8:14: dagelijkse problemen (zorgen), geld (rijkdom), prettig leven (genoegens van het leven).

Belangrijke teksten:
Marcus 2:19; Lucas 14:25-35

Een gelovige is een leerling en dat blijft altijd zo.

Johannes 15:1-8

Marcus 8:34; Johannes 12:24-25; Efeziërs 4:21-24; Filippenzen 3:10; Romeinen 8:12-13

Jesaja 30:15

Verlangen naar meer, #2 wie is de heilige Geest?

We maken kennis met de heilige Geest. Wie is hij? Wat doet hij?

En wat kan ik van hem verwachten?



voor mijn hoofd



extra informatie



voor mijn hart



huiswerk



mijn plan



Vorige week:

Vorige week ging het over onze verlangens. Wat zit er in ons hart? Wat vinden wij belangrijk? Jezus is het belangrijkste. Maar heeft hij ook de eerste plaats in ons hart? Lees nog eens de samenvatting van de les van vorige week. Door herhaling leer je meer...



Verlangen naar meer mag

Wij geloven in God. God is groot en bij hem is overvloed.

Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: 'Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! "Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft," zo zegt de Schrift.' Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen...

(Johannes 7:37-39)

Wij hebben de heilige Geest nodig als lucht en water.



Stilte-oefening 1:

De heilige Geest is in je en gaat altijd voor je uit. Waar was de Geest vandaag? Wat zei hij?



Wie is de heilige Geest?

Johannes 14:16: En ik zal de Vader vragen om jullie een **nieuwe** helper te geven: de heilige Geest.

Johannes 16:14: Zo zal de heilige Geest mij de hoogste eer geven. Want de waarheid die hij bekendmaakt, komt van mij.

De Geest van Jezus is als Jezus en brengt ons bij Jezus.

Efeziërs 3:19-21;

Johannes 3:34; 10:10

Johannes 15:1-8



Wat doet de heilige Geest?

Hij geeft ons het leven van en met Jezus.

1. Het belangrijkste: het karakter van Jezus.



Vraag 1: Hoe ziet het karakter van Jezus eruit?

- Een leven lang leren
- Willen leren = nederigheid = het gaat niet om jou = een ander hart
- Aanleren en afleren
- Steeds opnieuw bidden om groei en genezing



Oefening 2: We bidden het gebed in bijlage.

2. Net zo belangrijk: familie zijn.

Wat dat is? Liefhebben, dienen, helpen, ontvangen, delen, hand in hand, schouder aan schouder, bidden, kortom SAMEN LEVEN: samen bidden, samen bidden, samen delen, samen plezier maken, samen over Jezus vertellen.

Nodig: vergeven en zegenen.

3. Cadeau's/gaven

- Voor iedereen en voor elkaar, de Geest bepaalt, het gaat niet om jou, maar om de ander en om Jezus
- Het zijn versterkte natuurlijke of bovennatuurlijke eigenschappen
- Je mag vragen en verlangen (1 Korintiërs 14:1)
- Zonder de liefde is alles niets: 0



Vraag 2: Met welke cadeaus heb jij ervaring?



Bid, vraag en verlang

- Vervulling is steeds weer nodig: wij zijn lek.

Drink niet te veel wijn, want dan ga je zeker domme dingen doen. Laat in plaats daarvan de heilige Geest je van binnen vullen. (Efeziërs 5:18)

- Zorg dat er niets in de weg zit.

Doe de heilige Geest van God geen verdriet. (Efeziërs 4:30)

- Bid, vraag en verlang: er is altijd meer.



Oefening 3: Leg elkaar de handen op en bid voor elkaar.

Galaten 5:22-23

Matteüs 11:28-30

Johannes 3:3.5

Efeziërs 4:1-6

1 Korintiërs 12:7-11

Romeinen 12:3-8; Efeziërs 4:7-16; 1 Petrus 4:10-11

1 Korintiërs 12-14



Mijn plan: Wat heeft God tegen jou gezegd?

En wat ga je daarmee doen?



Gebedsoefening

Vader, God,

Ik vraag u mij te vullen met uw liefde en knuffels.

Zorg dat ik meer van uw liefde en kracht kan ontvangen en het niet verlies.

Maak mijn hart sterk.

Vul me met veiligheid en moed en hoop.

Geef me een stevig fundament:

leg op de bodem van mijn hart

uw rotsgrond van waarheid en zekerheid en veiligheid

zodat ik uw liefde en kracht niet meer verlies.

Vul mij met uw heilige Geest

en geef mij uw liefde en vreugde en vrede.

Rust op mij, zoals ik rust in u.

Zoals een baby tevreden rust

op de arm van zijn moeder,

zo is mijn ziel als een tevreden baby.

Laat dit voor mij zo zijn.

In de machtige naam van Jezus!

Amen.



Verlangen naar meer, #3 God praat, hoe luister ik naar Gods stem?

God praat. We leren luisteren naar Gods stem.



voor mijn hoofd



extra informatie



voor mijn hart



huiswerk



mijn plan



Vorige week:

Vorige week maakten we opnieuw kennis met de heilige Geest: wie hij is en wat hij doet.



Hebben jullie nog vragen over vorige week?



God praat

De Bijbel is Gods woord voor jou. Heel veel van wat God tegen jou wil zeggen, staat in de Bijbel. Regelmatig Bijbellezende is dan ook belangrijk. Zo leer je God ook goed kennen: fijngevoeligheid.

Maar wat als het heel persoonlijk wordt en speciaal voor jou? Hoe kom je Gods wil te weten over relaties? baan? kinderen? huis? verhuizen? geld?

God praat ook persoonlijk met jou!

“Dan roept de herder de schapen die bij zijn kudde horen. De schapen luisteren naar zijn stem. De herder noemt hun namen, en neemt ze mee naar buiten. Als alle schapen buiten zijn, loopt de herder voor ze uit. De schapen volgen hem, want ze kennen zijn stem.”

(Johannes 10:3-4)



Heb je hier ervaringen mee?



God praat met jou in je hart

God praat met jou door een gedachte die zich aan je opdringt, of door een Bijbeltekst, een beeld, een droom, een indruk, een zekerheid. Een enkele keer horen sommige mensen een hoorbare stem.

God kan ook tot je spreken door een profetie, door iets wat God op je hart legt: een verlangen of een roeping, door omstandigheden (je moet mij niet violist maken in een orkest), door ons gezond verstand, (je hoeft God niet te

Psalm 19; 119:105

Filippenzen 1:9-11; dit gaat over de liefde. Geloven is immers een relatie met God.

Het is goed te weten dat je samen Bijbel moet lezen: Efeziërs 3:18. Wees niet afhankelijk van je eigen interpretatie.

Handelingen 16:6-7; 20:23

Matteüs 1 en 2: de dromen van Jozef. Zoals in 1 Samuël 3.

vragen of je voor een rood stoplicht moet stoppen of doorrijden), en door adviezen van wijze mensen, die God goed kennen.

God kan je stil zetten, maar het beste is om zelf stil te worden en God te vragen en te luisteren.



Oefening 1: Luister naar God hoeveel hij van je houdt.

Check: vraag door; vraag van God een bevestiging:



Oefening 2: Luister naar God hoeveel hij van je houdt.



Oefening 3: Vraag nu om een Bijbeltekst over Gods liefde voor jou.



Hoe weet je zeker dat het God is?

Een woord of gedachte is van God, of van jezelf, of van andere mensen (of cultuur, gewoonte, opvoeding), of van de duivel. Daarom ***altijd*** checken.

Hoe?

- Klopt wat ik heb gehoord met de bijbel?
- Past het bij Jezus?
- Is het uit liefde?
- Is mijn besluit helpend, troostend, bemoedigend?
- Ervaar ik vrede bij deze beslissing?
- Wat hebben anderen gehoord?



Oefening 4: Vraag nu aan God om een woord voor je rechterbuurman/vrouw



Belangrijk om te weten

Luisteren naar God heeft alles te maken met 1. jouw relatie met God (fijngevoeligheid, God leren kennen) en met 2. de ruimte die je geeft aan de heilige Geest: "Zeg geen slechte, negatieve dingen over mensen. Maar zeg, als het nodig is, dingen die het geloof van anderen sterker maken. Zeg iets dat mensen goeddoet. Doe de heilige Geest van God geen verdriet. (...) Alle woede en alle boosheid moet bij jullie verdwijnen, net als alle andere slechtheid. Schreeuw niet langer en vloek niet meer. Wees goed en hartelijk voor elkaar. En vergeef elkaar." (Efeziërs 4:29-32)

Matteüs 18:1-4

Psalm 25:4-5; 8-9

Houd het werk van Gods Geest niet tegen. Als iemand een bijzondere boodschap van God vertelt, luister dan goed. Onderzoek alle dingen, en kijk of iets goed of slecht is. Ga dan verder met het goede, en houd je niet bezig met het slechte. (1 Tessalonicenzen 5:19-22)



Oefening 5: Schrijf nu een brief van God aan je linkerbuurman/vrouw



Mijn plan: Wat heeft God tegen jou gezegd?

En wat ga je daarmee doen?

Verlangen naar meer, #4 Schoon blijven

We oefenen meer in het luisteren naar Gods stem en bespreken hoe de oren van ons hart schoon en scherp blijven.



voor mijn hoofd



extra informatie



voor mijn hart



huiswerk



mijn plan



Vorige week: we hebben geluisterd naar Gods stem.



- Hebben jullie nog vragen over vorige week?
- Weet je nog hoe je kunt weten of het echt Gods stem is of die van jezelf of van anderen of van de duivel?
- Heb je de afgelopen week zelf nog geoefend?



Je gehoor scherpen

God kan altijd spreken, zelfs tot dove mensen. Toch gaat luisteren naar Gods stem vooral over vriendschap en vertrouwelijke omgang: *close* met God. Als je vol bent van jezelf en van andere mensen en dingen, heb je weinig oor voor God. Daarom veronderstelt luisteren naar Gods stem een levende relatie met God. Geloven heeft immers alles te maken met liefde. In Jezus' verhaal van de zaaier dragen dan ook die mensen vrucht, die eerlijk luisteren (1), wat God zegt begrijpen (2), zonder op te geven (3).



- Hoe houd jijzelf je relatie met God levend?
- Luister naar God: Wat zegt God hierover tegen jou?



Je oren schoon en scherp houden (1)

We lezen Efeziërs 4:25-32.



- In vers 30 staat: "Doe de heilige Geest van God geen verdriet". Wat zou dat betekenen voor je *close* zijn met God?
- Luister naar God: Hoe zou jij de heilige Geest verdriet kunnen doen?

1 Johannes 4:1

Marcus 7:31-37
Johannes 10:3-4;
Psalm 25:14

Lucas 8:15

Jesaja 63:10

Lees Efeziërs 4:30 in zijn verband.

God is heilig. Dat betekent ook dat God een hekel heeft aan zonde. God is ook genadig. Hij vergeeft. Maar jezelf expres bevuilen, verstoort je relatie met God. Daarom Efeziërs 4:30, vergelijk ook Galaten 6:7-8!



Luister naar God: Waar zit er nog vuil in jouw leven?



Luister naar God: Hoe wil God dat opruimen?



Je oren schoon en scherp houden (2)

We lezen **1 Johannes 1:5-10**.

Het slechte nieuws: Johannes gaat er vanuit dat we verkeerde dingen doen. Waarom? We zijn leerlingen. Elke leerling van Jezus moet nieuwe dingen aanleren en oud denken, oud zeer en oud aangeleerd gedrag afleren.

Het goede nieuws: een leerling van Jezus is **vrij** om resten uit zijn/haar oude leven op te ruimen. Het kan!



Hoe?

1. God houdt van jou. Hou van God! Leef in de liefde.



Luister naar God: geniet een moment van Gods liefde

2. Luister – let goed op, neem tijd, prop niet heel je leven vol – en wees gehoorzaam, verander, ook als het moeilijk is, ook als het tegen jezelf ingaat: nee zeggen, dood gaan. Dat is je doop serieus nemen: je leeft nu in Gods nieuwe wereld, het oude is oud en begraven.



Ga in hierover gesprek met God. Wat zeg jij? Wat zegt hij?



Je oren schoon en scherp houden (3)

Gelukkig hebben we de heilige Geest gekregen om ons kracht te geven en te leiden. Je bent door hem sterk. Wees dan ook sterk. Hij leidt. Laat je dan ook leiden.



Hoe?

- ✓ Elke dag de wapenrusting aandoen (Efeziërs 6:10-20).
- ✓ Bidden in Jezus' naam vaak beter dan denken en praten (2 Korintiërs 10:4-6).
- ✓ Sta open voor advies en wijsheid. De kerk is een familie en een lichaam (1 Korintiërs 12:25-27).

Wil je dan eigenlijk wel close zijn met God?

Zie ook 1 Petrus 1:14-16;
1 Johannes 1:5-10; denk hier ook opnieuw aan Johannes 15:1-8

Romeinen 6:1-14

1 Johannes 4:9-10.19

Marcus 1:15
Marcus 8:34; Kolossenzen 3:1-5; Matteüs 7:24-27;
Galaten 5:24; 6:14

Galaten 5:25



Mijn plan: Wat heeft God tegen jou gezegd?

En wat ga je daarmee doen?

Verlangen naar meer, #5 Bidden met gezag en macht

We leren en oefenen om te bidden met gezag en macht in de naam van Jezus.



voor mijn hoofd



extra informatie



voor mijn hart



huiswerk



mijn plan



Vorige week bespraken we wat het werk van de heilige Geest in ons kan saboteren: gemis van een levende relatie met God en vervuiling (zonden) van ons leven maken dat we niet meer *close* zijn met God.

Maar er is veel wat de heilige Geest belemmert: egoïsme, zorgen, geld (hebzucht, rijkdom), voor alles prettig willen leven, niet willen luisteren naar God, ongehoorzaamheid en verzet, ongelooft, eerzucht en trots, opvoeding, menselijke tradities en meer.



Luister naar God: Wat zegt God hierover tegen jou?



Bunkers en vastgeroeste gewoontes en patronen

Vaak (niet altijd) wortelen belemmeringen voor de heilige Geest in (culturele) leugens of eigen overtuigingen (oud denken) of in diepe emoties van je hart (oud zeer: boosheid, verdriet, teleurstelling, angst). Of het is oud aangeleerd gedrag. Dit alles kan heel vast zitten en is een obstakel voor de heilige Geest. Ons geestelijk leven kwijnt. Dit soort barrières noemen we bunkers, karrensporen of bindingen: je bent erdoor vastgebonden en zit erin gevangen. Praten en preken helpt weinig, alleen bidden en bevrijden helpt echt.



Luister naar God: Wat zegt God hierover tegen jou?



Bidden met gezag en macht

Gods nieuwe wereld is gekomen. En wij zijn mensen van Gods nieuwe wereld: onze God is koning en wij zijn gemaakt om te regeren. Jezus stuurt ons in deze wereld, zoals hij is gestuurd. De heilige Geest helpt ons met zijn cadeaus.

Kijk naar Jezus hoe dat eruit ziet: hij sprak en genas met gezag en macht: "Ik wil dat je beter wordt". En: hij ontmoette ook veel ongelooft en verzet.

Lucas 8:14

1 Tessalonicenzen 5:19-21; Handelingen 7:51; Johannes 12:37.42-43; 2 Korintiërs 3:15-16; Kolossenzen 2:6-10

2 Korintiërs 10:4-6

Jesaja 61:1-3

Genesis 1:26-28
Johannes 20:21
1 Korintiërs 12-14

Lucas 4:14-30
Matteüs 8:3

Jezus wil dat we hem volgen en worden zoals hij. Daarom geeft hij ons zijn gezag en macht, zodat wij kunnen spreken en bidden en genezen in het gezag en de macht van onze Heer.



Actief bidden

Blokkades voor de heilige Geest spreek je met gezag en macht aan en je gebruikt de woorden die nodig zijn: in de naam van Jezus bind ik vast/stuur ik weg/doe ik weg/maak ik kapot/knip ik door/breek ik stuk/vernietig ik/herroep ik/spreek ik uit/annuleer ik/schrap ik, enzovoorts.

Het is beter, als iemand dit zelf uitspreekt (je kunt het voorzeggen). Dan doet hij/zij het zelf in Jezus' naam en loopt hij/zij niet terug. Toestemming is verandering.



Voorbeelden. Wie wil voor zich laten bidden?



Bij het bidden altijd "de naam van Jezus gebruiken"

Wij blijven afhankelijk. Wij kunnen zelf niets. Wij spreken op Jezus' gezag (hij heeft ons gestuurd). Wij spreken in zijn macht (die hij aan ons geeft).

Let op, denk aan het verhaal van de ezel!!! Het gaat over Jezus; het gaat over liefde; *het gaat niet over jou*, maar over wat Jezus voor de ander heeft. Daarom doen we alles "in de naam van Jezus" en tot eer van hem.

Staar je dus niet blind op wat er gebeurt. Wees niet bezig met jezelf. Je geeft een cadeau van Jezus aan een ander, niet aan jezelf. En bewonder anderen niet, als ze bijzondere dingen doen. Misschien zijn het wel valse profeten...



Bidden voor genezing

1. Luister naar de zieke én naar God.
2. Leg je handen op (**LET OP**: alleen na toestemming en alleen op fatsoenlijke plekken).
3. Bid: spreek, beveel in Jezus' naam en dus met gezag. (Praat gewoon. Schreeuwen geeft niet meer gezag.)
4. Vraag: Hoe is het nu? Khobi?
5. Zo nodig: herhaal het gebed.

Zeg **nooit**: nu ben je beter en dus kun je stoppen met medicijnen. Jezus stuurde mensen ook naar de dokter voor controle.

Maak je geen zorgen, of iemand wel of niet geneest. Hoe kun jij het fout doen, als God het is die geneest?!

Johannes 20:21
Matteüs 10:1; Marcus 3:15; 6:7.13; Lucas 9:1-2; 10:1.9.19

Lucas 10:19; 13:10-17

Over vastbinden en losmaken: Matteüs 12:29; 16:19; 18:18; Marcus 3:27; Johannes 20:23; Jesaja 61:1-3

Marcus 5:6; 10:51;
Johannes 5:6

Handelingen 4:17-18

Matteüs 9:8; Handelingen 4:30; 14:3

Johannes 12:12-18

Marcus 9:39;
Johannes 14:13; 15:7.16;
16:23-24; 26-27;
Handelingen 4:17-18;
5:28.40; 8:18-19

Lucas 10:20

Matteüs 7:21-23; 24:5.24

We stoppen te snel: Lucas 11:1-13; Lucas 18:1-8.

Ook Jezus en Elia moesten soms vaker bidden: Marcus 8:22-26; 1 Koningen 18:43, vergelijk Jakobus 5:17-18

Matteüs 8:1-4; Lucas 17:11-18



Voorbeelden. Wie wil voor zich laten bidden?



We maken groepjes van drie en bidden om beurten voor genezing



Waarom wordt niet iedereen genezen?

Dat weten we niet precies en zeker niet precies als het om concrete mensen gaat. Wel kunnen we er in het algemeen dit van zeggen:

1. We zijn niet zo goed als Jezus, vol van de Geest.
2. Soms moeten we vaker bidden (zie boven).
3. Gods nieuwe wereld is nu al gekomen, maar is er ook nog niet helemaal. Nog niet alles wordt nu goed.
4. Ook in de genezingspraktijk van Jezus kunnen we geen systeem of regel of wet ontdekken van: zo moet het of zo gaat het altijd. We leren dat het belangrijk is naar de heilige Geest te luisteren, maar er is een verhaal waarin Jezus een vrouw geneest zonder dat hij dat van plan is of met de Geest heeft overlegd. Dit laatste verhaal laat ook zien dat geloof belangrijk is, maar soms is dat juist het geloof van de omstanders of van Jezus zelf en niet van de zieke(n). Dus niet oordelen over iemands geloof, als hij/zij niet genezen wordt! In een vol ziekenhuis geneest Jezus maar 1 persoon, maar een andere keren geneest Jezus iedereen die naar hem voor genezing komt. Jezus kan op afstand genezen of zonder hoorbaar bevel, maar in het geval van zijn vriend Lazarus geneest hij hem niet op afstand, zodat Lazarus zelfs sterft.

Soms wijst Jezus zonde als oorzaak van een ziekte aan, maar ook lang niet altijd.

Conclusie: er is geen regel en soms gaat het anders dan je had verwacht.



Aandachtspunten

1. De naam van Jezus is groot en dus kostbaar. Je moet de naam van Jezus daarom met eerbied en ontzag gebruiken, en niet zomaar of om maar iets te proberen. Gebruik de naam dus zorgvuldig, alleen als je zeker weet dat Jezus je stuurt en natuurlijk alleen voor gesprekken of gebeden of gebeurtenissen die bij de kostbare naam van Jezus passen. De naam van Jezus is niet jouw bezit en is niet tot jouw beschikking. Jij bent integendeel van Jezus en jij moet doen wat hij wil!

Johannes 1:16-17; Lucas 4:14

Romeinen 8:17-25;
Filippenzen 3:9-10

Johannes 5:19; Efeziërs 6:18
Lucas 8:40-48

Marcus 2:5; Jakobus 5:15;
Marcus 6 :1-6

Johannes 5:1-13
Matteüs 4:23; Lucas 6:18-19; Matteüs 15:21-28;
Johannes 4:46-54;
Matteüs 14:35-36; Lucas 7:1-10; 17:14; Johannes 11

Marcus 2:1-12; Johannes 5:14; 9:2-3

Handelingen 19:13-17

2. Als je voor iemand bid, luister dan ook altijd naar de heilige Geest. Misschien wil hij dat je andere dingen bidt of zegt. Laat je dus leiden en luister goed: de Geest geeft bevestiging of wijst nieuwe richting tijdens het gebed.

Dit geeft opnieuw een antwoord op de vraag (zie boven) naar de verhoring van onze gebeden: Misschien hebben we een aanwijzing van de heilige Geest gemist? Wees dus open voor hem. Je wordt immers gezonden!

De Geest geeft de bidder gedachten, beelden, Bijbelteksten, indrukken, pijn in je eigen lichaam op de plek waar de ander pijn heeft.

Belangrijk is ook dat je blijft checken: God vragen stellen, doorvragen aan God en aan de ander, en kijken wat er gebeurt. Bid dus met open ogen. Dan kun je de ander ook bemoedigen met respect en liefde.

3. Het allerbelangrijkste is dus: het gaat over Jezus en heb mensen lief. Met een warm hart, met bewogenheid en zachtmoedigheid en met aandacht voor de hele persoon, niet alleen voor zijn ziekte.

Als je niet liefhebt of je raakt op jezelf gericht, stop dan maar even.

4. Zoek altijd naar geloof: in de ander, in mensen die erbij zijn (vrienden, familie, kinderen (!), meebidders) of in jezelf. Want geloof is het kanaal waardoor de heilige Geest zijn kracht laat stromen. Er moet ergens geloof in verhoring van het gebed of genezing zijn. We zijn afhankelijk van de Geest en van geloof. Maar ook het kleinste geloof (als een mosterdzaadje!) is voldoende.

Jezus vraagt geregeld om geloof: "Geloven jullie dat ik je kan helpen?" en zegt ook heel vaak: "Je bent beter geworden dankzij je geloof". Dus kun je vragen: Geloof je dat Jezus je kan genezen? Geloof je dat Jezus dat nu zal doen? Het is ook goed de handen van gelovigen op een zieke plek leggen.

MAAR verwijt nooit, ***nooit!!!***, anderen ongeloof. Zoek desnoods het geloof in jezelf. In de Bijbel worden alleen de bidders verwijten gemaakt van ongeloof. Soms stuurt Jezus mensen weg die niet geloven. Soms wordt geloof weggedrukt door wanhoop of angst of onrust. Emoties leiden vaak van geloof af. Als niemand het geloof heeft, kun je God vragen om hier en nu geloof te geven.

5. Welk gebed kun je bidden?

Johannes 5:19: Toen zei Jezus: Luister heel goed naar mijn woorden: De Vader houdt van zijn Zoon, hij laat zijn Zoon alles zien wat hij doet. Uit zichzelf kan de Zoon niets doen. Maar hij ziet wat de Vader doet, en hij doet dan precies hetzelfde.

Marcus 2:5

Marcus 6:1-6

Matteüs 17:20-21

Matteüs 9:28; Markus 9:23-24; 10:51; Matteüs 9:22; Marcus 5:34; 10:52; Lucas 7:50; 17:19; 18:42; Johannes 11:40 (en 25-26) vergelijk ook Lucas 7:1-10

Marcus 9:14-29

Marcus 7:33

- ✓ Begin met luisteren naar God: wat wil God doen? Heer, wilt u op dit moment genezing geven? Je kunt hier goed bidden: Kom, heilige Geest! Of: heilige Geest, kom en laat ons weten hoe we moeten bidden. Of: heilige Geest, ik nodig u uit om met uw genezingskracht op deze persoon te komen.

De sleutel tot een krachtig gebed is dat wij bidden naar Gods wil, dat is bidden onder leiding van de heilige Geest.

Wij geloven dat God van ons houdt en naar ons luistert, dan kunnen wij met vrijmoedigheid bidden en hem vragen hoe wij moeten bidden. Dat kun je hardop of stil vragen.

Je kunt ook in klanktaal bidden. Daarmee bouw je je geloof en geestelijke gevoeligheid op. Bovendien heeft de duivel een hekel aan klanktaal. Klanktaal is daarom een wapen in de geestelijke strijd.

- ✓ Je bidt wat je van God hoort. Bijvoorbeeld:
 - een eenvoudig gebed tot God (bidden en vragen). Dit is voorbede uit liefde.
 - vaak is het beter om een bevel te geven (Je bent immers gezonden om te doen zoals Jezus) of woorden te zeggen die je ontvangt om tegen een ziekte, tegen pijn of tegen een demon uit te spreken. Of je maakt kapot, stuurt weg in Jezus' naam (zie boven), of je geeft een profetie of bemoediging.
 - soms moeten mensen zelf bidden. Desnoods zeg je het gebed voor.
 - als je van God hoort, dat er ongelooft is, dan kun je eerst waarheid spreken. Denk aan Jezus, die geregeld vraagt: "Geloof je dat ik dit doen kan?"

6. Mensen kunnen op de kracht en vrede van de heilige Geest reageren met emoties (lachen, huilen, diep gevoel van vrede) of met fysieke uitingen (warm worden, gloeien, schudden). Het is goed om dit te zien. Kijken dus en niet bidden met je ogen dicht. (Soms is het demonisch of een teken van een botsing met machten/zonden. Vraag dit dan aan de heilige Geest. Dit zijn geestelijke dingen die je alleen van hem kunt horen en niet kunt beredeneren.)

Mensen kunnen dit soort fysieke reacties als heel positief ervaren. Maar ze dragen niet bij aan genezing. Het zijn reacties op het werk van de Geest.

Johannes 5:19;
zie ook 1 Johannes 5:14-15

Galaten 5:16; Efeziërs 6:18

Hebreeën 4:14-16

We bidden niet dat mensen deze ervaringen zullen krijgen; wij bidden dat Gods kracht hen gaat genezen. Vaak blijven deze reacties ook weg.

7. Hoewel lang niet elke ziekte een gevolg is van zonde (zie boven), is het wel goed oog te hebben voor zonde als mogelijke oorzaak van ziekte. Als je de bron van gebrokenheid of ziekte niet weggenomen wordt, komt de ellende terug.

Veel mensen kampen met pijn uit het verleden en hebben een hart dat zeer doet. Dit kan leiden tot allerlei lichamelijke, psychische en geestelijke klachten. Vaak is het nodig dat mensen concreet in gebed mensen vergeven voor wat zij hebben gezegd of gedaan, voordat iemand kan genezen.

Maar gebed kan ook bij het verleden komen! Je kunt tegen iemand die gegijzeld is door zijn of haar verleden zeggen: Jezus was erbij en leed met je mee, toen jij het meemaakte. Hij was er bij en kent jouw pijn. Hij had en heeft medelijden en heeft jouw pijn en alles wat er is gebeurd aan het kruis meegenomen. De meeste mensen realiseren zich dit niet.

Daarna kun je in gebed Jezus uitnodigen om met de persoon terug te gaan naar het moment van de pijn en te luisteren naar wat hij zegt. Dit kan heel genezend zijn. De heilige Geest haalt de angel uit de pijn, dringt erin door en verandert de pijn. Hierna woorden spreken die je van de heilige Geest hoort. Vraag om Gods waarheid op dit moment en voor deze situatie: de Geest zet de persoon en de gebeurtenis in een ander kader van denken en identiteit en leert om te gaan kijken vanuit de ogen van God. De heilige Geest leert ons nieuwe waarden en criteria om je leven te leiden en te toetsen.

Veel mensen lopen te prutsen met hun identiteit en geloven 2 Korintiërs 5:17 niet. Dat is een invalspoort voor ziekte en demonen.



Hoe deed Jezus het?

De praktijk van Jezus is heel leerzaam. Hoe deed Jezus het? Wat zei hij?

Jezus geneest een verlamde man

Let op, genezen van zieken is makkelijker dan zonden vergeven! Want dat laatste kan God alleen! Maar we hebben de volmacht om zonden te vergeven! Dan kunnen

2 Korintiërs 5:17:
Iedereen die bij Christus hoort, hoort bij het nieuwe leven. De oude tijd is voorbij, de nieuwe tijd is gekomen.

Matteüs 9:1-8

Johannes 20:23

we dus ook de makkelijker dingen doen in Jezus' naam: zieken genezen. God geeft deze volmacht aan mensen.

Geloof is onmisbaar

Geloof is erg belangrijk! Zelfs de kleinste daad van geloof en bewogenheid is voldoende. God wil ons zo graag zegenen. Er is genoeg voor iedereen! In dit verhaal lijkt Jezus als enige te geloven.

Ongeloof is storend

Een goede omgeving van geloof is heel belangrijk. Alleen Petrus, Jakobus en Johannes mogen mee. De rest stuurt Jezus naar buiten.

Opnieuw geloof

In dit verhaal wordt het geloof van de Romeinse officier gekenmerkt door 1) besef van eigen onwaardigheid en kleinheid (nederigheid); 2) geloof in de kracht van Jezus' woord; 3) geloof in Jezus' volmacht en gezag.

Jezus vraagt naar oorzaken

Jezus vraagt aan een man of hij genezen wil worden. Hij legt met deze vraag verwijten en bitterheid bloot, die deze man ziek maken. Met zijn bevelen aan de man vraagt hij van hem geloof en gehoorzaamheid. Later blijkt ook dat zonde de reden was van zijn ziekte.

Onze identiteit in Jezus

Veel problemen zitten vast op ongeloof in onze bestemming en identiteit in Christus. We geloven gewoon niet dat het oude voorbij is gegaan en dat het nieuwe al is gekomen. Wat Jezus doet met Petrus doet laat hier ook iets van zien: herstel van je identiteit, vergeving en waardigheid in Jezus kunnen zeer snel genezing schenken.

Geen regels; Jezus is creatief

Jezus grijpt naar rare 'middelen' om een doofstomme man te genezen. Hij wil de doofstomme man laten weten wat hij (Jezus) aan het doen is. Hij hoort niks!

Doorgaan met bidden

We moeten niet snel stoppen met bidden: God wil zo graag. Hij is een God van liefde en genade. Dit verhaal van Jezus moeten we begrijpen vanuit de gastvrije dorpscultuur. Zoals het hele dorp verantwoordelijk was voor de eer en gastvrije opvang van de ene gast, zo is God verantwoordelijk voor de eer van de naam van Jezus (reputatie). Daarom mogen we doorgaan en aandringen bij God met onze vragen (om genezing). Als wij God met

Matteüs 9:8

Marcus 9:14-29, vooral 23-24; zie ook Matteüs 17:14-21

2 Korintiërs 1:3-7

Markus 5:35-42

Matteüs 8:5-13

Johannes 5:1-14

2 Korintiërs 5:17

Johannes 21

Markus 7:31-37

Lucas 11:1-13; vergelijk 18:1-8

vrijmoedigheid en volharding zoeken, zal hij ons gebed verhoren. We stoppen te snel! Uit Lukas 11 kunnen we vrijmoedigheid leren, volharding en de zekerheid dat God verhoort. De man in het verhaal heeft het recht de buurman wakker te maken, de eer van het hele dorp staat op het spel! God heeft omwille van de eer van zijn zoon de verantwoordelijkheid om voor zijn kinderen te zorgen. Onze maatstaf is niet onze ervaring van het moment, maar het hart van God, dat vol van genade en bewogenheid is.

Verhoring is zeker, als je bidt naar Gods wil

God hoort altijd wat we bidden. Maar wanneer doet God wat we van hem vragen? Antwoord: als we zeker weten dat we bidden wat God wil. Daarom is luisteren naar de heilige Geest ook zo belangrijk.

Een belangrijke tekst over vastbinden

In Matteüs 16:19 spreekt Jezus over bindend verklaren of besluiten (niet te verwarren met vergeving schenken = Johannes 20:23). Vergelijk Matteüs 12:28-20. Jezus geeft het hier over de volmacht om mensen die vastzitten in gewoontezonden, bindingen of patronen te bevrijden door deze patronen vast te binden en kapot te maken.

Jezus ontmoet veel tegenstand van demonen/kwade geesten

De bijbel, vooral de evangeliën, is een kijk-, lees-, les- en leerboek om te leren hoe we kunnen doen, zoals Jezus deed. In Marcus 5 ontmoet Jezus de man met het legioen. Hoe geplaagd ook, hij kan nog steeds naar Jezus komen en zijn hulp vragen en zo laten zien dat hij tegen de demonen kiest en voor Jezus.

Dit is belangrijk. Van demonen moet je afscheid nemen en de heilige Geest ontvangen en in de Geest gaan leven. Anders komen ze terug.

Soms willen demonen niet meteen gaan. Ook bij Jezus niet. Jezus had een bevel gegeven en de demonen gaan niet weg. Dan vraagt Jezus naar zijn naam: Hoe heet je? Jezus gaat dieper. (Wel oppassen hier: demonen verdraaien altijd de waarheid. Daarom legt Jezus ze ook heel vaak het zwijgen op. Hier lijkt het om een list van Jezus te gaan. Hij staat ze toe in de kudde varkens te gaan en drijft ze vervolgens allemaal de zee in. Zo laat Jezus zijn macht zien en nu hebben deze demonen nog steeds niks, geen huis, en moeten ze dus wel weggaan.)

Meer over geestelijke strijd

Efeziërs 6 is bijzonder duidelijk. Het is oorlog. Er bestaat

Zie Matteüs 18:19-20. Dat doet denken aan Johannes 5:19 en 1 Johannes 5:14-15. Zie ook Johannes 15:7 als uitwerking van het verhaal over de duivenplant en de takken: Jezus' leven en Geest stroomt in jou!

Marcus 5:1-20

Marcus 5:6

Lucas 11:24-26

Marcus 5:7-8

Efeziërs 6:10-20; 1 Petrus 5:8

geestelijke strijd. Hoe merk je dat? Bijvoorbeeld in strijd om je gedachten (leugens, aanklachten, verleiding en misleiding) of in verzoeking, tegenwerking (ziek worden, ongelukken, scènes), ziekte, psychische aandoeningen, enzovoorts.

Het is beter niet over bezetenheid te spreken, maar liever over door kwade geesten meer of minder beïnvloed, geplaagd, gekweld, of gebonden worden. Bezetenheid heeft de betekenis van bezet en overgenomen worden. Dat kan niet met een kind van God. Wat wel kan, is beïnvloed, enzovoorts worden.

Efeziërs 4:27

Met demonen is het net zo als met andere verkeerde dingen: wij zijn vrij maar we kunnen kiezen voor fouten en zonde. Demonen komen niet zomaar bij je binnen. Je moet ze een kans of plek geven door bijvoorbeeld: gebrek aan vergeving, angst, afwijzing, leugens, zondepatronen, occulte zaken, trauma's, porno, en andere dingen die angst veroorzaken, intimiderend zijn of je verslaafd maken.

Efeziërs 4:27

LET OP: alleen de heilige Geest kan je duidelijk maken of er kwade geesten zijn. Daar kom je niet door redeneren achter.

Gebed over/tegen demonen kent verschillende stappen (maar: luister altijd naar de heilige Geest. Laat je door hem leiden.):

1. Spreek waarheid: Jezus is Heer en vraag geloof van de geplaagde mens.
2. Hij of zij moet uitspreken zich van de zonde (die de demon kans gaf binnen te komen) te bekeren en Jezus als Heer te willen volgen.
3. Vervolgens bind je eerst (!) de kwade geest(en) en stuurt hem daarna weg.
4. Vernietig eventueel voorwerpen.

Paulus genas niet?

2 Korintiërs 12:7-10

Soms wordt gezegd dat zoals God aan Paulus een doorn in het vlees gaf, God zo ook aan ons ziekten kan geven om ons iets te leren. Dat ik wel mogelijk, maar de doorn van Paulus zijn menselijke vervolgingen geweest. Dat zegt hij in deze passage ook met zoveel woorden in vers 10, waarin hij de beeldspraak van de zwakheid en de doorn uitlegt. Als we naar voren willen brengen dat voor Paulus 'bidden = genezen' niet vanzelfsprekend was, dan kunnen we beter bij andere teksten terecht, als bijvoorbeeld 1 Timoteüs 5:23, Galaten 4:13-15 of Filippenzen 2:26-27.

Verlangen naar meer, #6 Oefenen in bidden

Dit is een praktische les. We vatten theorie samen en we oefenen in bidden.



voor mijn hoofd



extra informatie



voor mijn hart



huiswerk



mijn plan



Vorige week: de verkeerde opslag in de kelders van ons levenshuis mogen we aanpakken en opruimen met gebed in Jezus' naam. We hebben verschillende vormen van gebed besproken en geoefend.



Hebben jullie nog vragen over vorige week?



Het goede nieuws

- ✓ Wij horen bij Jezus.
- ✓ We zijn vrij, omdat we leven in Gods nieuwe wereld.
- ✓ Het leven van Jezus en de heilige Geest stromen door ons heen.



Slecht nieuws

We horen bij Jezus en zijn bewoners van Gods nieuwe wereld. MAAR we leven ook nog in deze oude wereld. Koren en onkruid groeien samen op, zegt Jezus.

We hebben last van (de leugens van) onze oude cultuur.

En we hebben last van de duivel (leugens, verzoeking, aanklachten en misleidingen).

Maar het meeste last hebben we van onszelf. Er ligt veel oud denken, oud zeer en oud aangeleerd gedrag opgeslagen in de kelders van onze ziel. (Denk aan het voorbeeld van auto rijden).

We zijn en blijven leerlingen!



Luister nu naar God. Van wie of wat heb jij het meeste last? Hoe weet je dat? Of wat gebeurt er/wat maak je mee?

Romeinen 6:1-14;
2 Korintiërs 5:17
Johannes 15:1-8

Matteüs 13:24-30; 36-43

1 Petrus 5:8; Efeziërs
6:10-12

Romeinen 8:5-13; Efeziërs
4:21-24; Kolossenzen 3:1-
11



Een van onze belangrijkste wapens: gebed

Dit is gebed

- in de naam van Jezus = verbonden met Jezus en op zijn gezag = hij stuurt jou.
(Let op: de naam van Jezus is kostbaar en niet van jou. Jij bent van Jezus. Jezus is niet van jou. Gebruik de naam zorgvuldig en niet 'op hoop van zegen', alleen als Jezus jou stuurt en alleen voor wat bij Jezus past.)
- met een open oor voor de heilige Geest
(Dubbel luisteren naar degene voor wie je bidt en naar de heilige Geest.)
- Het gaat om liefde en het gaat om Jezus. Als je boos bent of als je meer met jezelf bezig bent dan met Jezus, stop dan maar met bidden voor de ander.
- Het is goed iemand de handen op te leggen, maar ***nooit*** zonder toestemming en ***altijd*** op gepaste plekken.
Handen opleggen is een handeling, waaraan God kracht verleent. Hij laat zijn kracht en wat je bidt vaak (niet altijd) door je handen heen stromen. (Overdracht: je handen geven door wat je bidt.)



Oefening 1: een voorbeeldgebed voor genezing

Let op dat je niet hoeft te schreeuwen en iemand zacht de handen oplegt (niet drukken). Dubbel luisteren (zie boven) en dan: voorbede, of met gezag bidden, of iemand zelf laten bidden, of je geeft een woord of een profetie, of...



Oefening 2: bid in groepjes om beurten voor genezing



Oefening 3: luister naar de heilige Geest en bid in groepjes voor elkaar wat je van de Geest hoort



Oefening 4: vertel God wat je graag van hem ontvangt of vraag hem wat hij je graag wil geven en luister naar wat de heilige Geest hierover tegen je zegt.



Oefening 5: bid nu samen voor iedereen in jouw groep om wat hij of zij van de heilige Geest heeft gehoord bij oefening 4.

Het gaat niet om jouw kunnen, maar om de kracht van de naam van Jezus. Denk aan het verhaal van de ezel en doe zoals Petrus: geloof en stap uit. Geloven is een risico.

Lucas 9:1-2; 10:1.9.19

Marcus 5:23; 6:2.5;
8:23.25; 10:16; 16:18;
Lucas 4:40; 13:13;
Handelingen 6:6; 8:17-19;
9:17; 13:3; 19:6; 28:8;
1 Timoteüs 4:14;
2 Timoteüs 1:6;
Hebreeën 6:2

Matteüs 14:22-31

Verlangen naar meer, #7 Oefenen in bidden (2)

Dit is opnieuw een praktische les. We vatten wat we geleerd hebben in les #5 en #6 samen en voegen nieuw materiaal toe.



voor mijn hoofd



extra informatie



voor mijn hart



huiswerk



mijn plan



Vorige twee weken bidden met gezag:

- altijd in de naam van Jezus (het is zijn gezag en macht);
- dubbel luisteren: naar de heilige Geest en de ander;
- het gaat om Jezus en om de liefde;
- het gaat dus niet om jou: jij bent de ezel voor Jezus;
- het gebed hangt dus ook niet van jou af: maak je dus geen zorgen alsof het gebed van jou en jouw woorden of ervaring afhangt. Stap als Petrus op het water;
- handen opleggen: **nooit** zonder toestemming en **altijd** op gepaste plekken;
- kijken en opletten: bidden met open ogen.



Hebben jullie vragen?

- Wat is de plek van gebed en wonderen? Wonderen zijn de kleren van Jezus, niet Jezus zelf! Jezus is onze Heer. Hij zegt: Volg mij (niet: volg mijn wonderen).



We lezen Lucas 17:1-19

- ✓ Geef ons meer geloof? Een mosterdzaadje geloof is al genoeg (vers 5-6).
- ✓ Daarom moeten we niet vragen om meer geloof, maar moeten we eenvoudig doen wat Jezus vraagt.
- ✓ Jezus zoekt heel vaak naar geloof, namelijk het geloof dat Jezus **nu** gaat doen wat je bidt.



Oefening 1: een voorbeeldgebed



Zoeken naar geloof

Waarom?

Lucas 7:18-23

Johannes 6:26-29



Lucas 17:14; 7:10;
Matteüs 9:29; 15:28;
Johannes 4:50; 5:8; 9:7

“Toen Jezus en de leerlingen alleen waren, vroegen de leerlingen: ‘Waarom konden wij die kwade geest niet wegjagen?’ Jezus antwoordde: ‘Dat komt doordat jullie geloof te klein is. Luister goed naar mijn woorden: Zelfs als je geloof maar zo klein is als een mosterzadje, is alles mogelijk. Als je dan tegen een berg zegt: ‘Ga eens opzij,’ dan gaat die berg opzij.’

Geloof is het kanaal waardoor de heilige Geest zijn kracht laat stromen. We zijn dus afhankelijk van de Geest en van geloof. Maar het kleinste geloof (als een mosterzadje!) is al groot genoeg.

Er moet dus ergens geloof in verhoring van het gebed of genezing zijn. Jezus vraagt geregeld om geloof: “Geloven jullie dat ik je kan helpen?” en hij zegt ook vaak: “Je bent beter geworden dankzij je geloof”. Soms vindt Jezus geloof bij vrienden. Soms is Jezus de enige met geloof. Soms is ongelof zo sterk dat Jezus nauwelijks iets kan doen. Soms bemoedigt Jezus mensen om te blijven geloven. En soms is Jezus verbaasd over een geweldig groot geloof.

- Dus kun je vragen: Geloof je dat Jezus je kan genezen? Geloof je dat Jezus dat nu gaat doen? Of je vraagt om gehoorzaamheid. Dan zoek je naar geloof.
- **Let op:** je mag **nooit** mensen het verwijt van ongelof maken! Ga liever zelf geloven! Soms moet je je eigen geloof voorbereiden of laten groeien door gebed en vasten: maak ruimte voor God.



Oefening 2: maak groepjes en leg elkaar om beurten de handen op en bid voor elkaar om geloof en vervulling met de heilige Geest. Laat je bij het gebed leiden door wat je hoort van de heilige Geest.



Ruim de rommel op

De heilige Geest moet in ons vrij kunnen doorstromen en niet belemmerd worden. Leugens, niet willen vergeven (bitterheid), angst en (gevoelens van) afwijzing is de top 4 van belemmeringen voor de heilige Geest. Maar er is veel meer (zie les #4 en #5). Hierdoor kan de heilige Geest niet goed stromen, in ons en ook niet in degene voor wie we bidden.

Veel mensen kampen met pijn uit het verleden en hebben een hart dat zeer doet. Dit kan leiden tot allerlei lichamelijke, psychische en geestelijke klachten. Vaak is het nodig dat wij concreet in gebed mensen vergeving geven

Matteüs 17:19-21

Matteüs 9:29; 17:20;
21:21-23; Marcus 9:23;
vergelijk Handelingen
3:16; 14:9

Matteüs 9:28; Markus
9:23-24; 10:51
Matteüs 9:22; Marcus
5:34; 10:52; Lucas 7:50;
17:19; 18:42; vergelijk
ook Lucas 7:1-10

Marcus 2:5; 9:23-25;
vergelijk Matteüs 17:21;
Lucas 8:22-25; Johannes
9:36; Marcus 6:6;
Johannes 11:25-27.40;
Marcus 5:36; Lucas 7:1-10

Marcus 9:29

voor wat zij hebben gezegd of gedaan, voordat wij belemmeringen kunnen loslaten of genezen.

- Luister ***liefdevol*** naar de heilige Geest en naar degene voor wie je bidt. Zijn er dingen die moeten worden opgeruimd?
- ***Let op:*** liefdevol is dat je checkt bij de ander of wat je hoort ook klopt en ga hierbij af op wat de ander antwoordt. Ga niet beschuldigen, aanklagen, verwijten of pushen. De heilige Geest komt er zo nodig zelf wel op terug.

Ons wapen is liefde en gebed.

We mogen door gebed in Jezus' naam geven en opruimen:

Geven:	Opruimen:
Zegenen (goede woorden)	Binden
Geven	Wegsturen
Vullen	Kapot maken
Uitspreken	Doorknippen
Bemoedigen	Stuk breken
Bidden/vragen aan God	Vernietigen
Profetie of woord geven	Herroepen
Wapenrusting aandoen	Annuleren
...	...

- ***Let op:*** vaak is het nog beter, dat iemand zelf zijn of haar rommel in Jezus' naam opruimt (je kunt het voorzeggen). Dan doet hij/zij het zelf en loopt hij/zij niet terug. Zelf doen is verandering.



Oefening 3: maak groepjes (van 2 of 3), luister naar de heilige Geest welke rommel hij wil opruimen, doe de check en bid in Jezus' naam voor elkaar met woorden uit de rechter kolom.



Waarom wordt niet iedereen genezen?

Dat weten we niet precies en zeker niet precies als het om concrete mensen gaat. Wel kunnen we er in het algemeen dit van zeggen:

1. We zijn niet zo goed als Jezus, vol van de Geest.
2. Soms moeten we vaker bidden.
3. Gods nieuwe wereld is nu al gekomen, maar is er ook nog niet helemaal. Nog niet alles wordt nu goed. Ook Jezus had te maken met heftige tegenstand van mensen.

Meer hierover, zie les #5.

Bijbelteksten, zie les #5

4. Ook in de genezingspraktijk van Jezus kunnen we geen systeem of regel of wet ontdekken van: zo moet het of zo gaat het altijd. We leren dat het belangrijk is naar de heilige Geest te luisteren, maar er is een verhaal waarin Jezus een vrouw geneest zonder dat hij dat van plan is of met de Geest heeft overlegd. Dit laatste verhaal laat opnieuw zien dat geloof belangrijk is, maar soms is dat, zoals gezegd, juist het geloof van de omstanders of van Jezus zelf en niet van de zieke(n). Dus niet oordelen over iemands geloof, als hij/zij niet genezen wordt! In een vol ziekenhuis geneest Jezus maar 1 persoon, maar een andere keren geneest Jezus iedereen die naar hem voor genezing komt. Jezus kan op afstand genezen of zonder hoorbaar bevel, maar in het geval van zijn vriend Lazarus geneest hij hem niet op afstand, zodat Lazarus zelfs sterft.

Soms wijst Jezus zonde als oorzaak van een ziekte aan, maar ook lang niet altijd.

Conclusie: er is geen regel en soms gaat het anders dan je had verwacht. Laat je leiden.



Nabespreking: hebben jullie nog vragen?



Mijn plan: Wat heeft God tegen jou gezegd?

En wat ga je daarmee doen?

Verlangen naar meer, #8 Puntjes op de i. in bidden met gezag en macht

In deze les leggen we nog belangrijk materiaal op tafel én we gaan weer oefenen.



voor mijn hoofd



extra informatie



voor mijn hart



huiswerk



mijn plan



Vijf weken bidden met gezag:

- altijd in de naam van Jezus (het is zijn gezag en macht);
- dubbel luisteren: naar de heilige Geest en de ander;
- het gaat om Jezus en om de liefde;
- het gaat dus niet om jou: jij bent de ezel voor Jezus;
- het gebed hangt dus ook niet van jou af: maak je dus geen zorgen alsof het gebed van jou en jouw woorden of ervaring afhangt. Stap als Petrus op het water;
- handen opleggen: **nooit** zonder toestemming en **altijd** op gepaste plekken;
- kijken en opletten: bidden met open ogen.



Hebben jullie vragen?



Samengevat in 2:

Hoe kun je nu goed onthouden hoe je bidt met gezag?

1. Dubbel luisteren

- de heilige Geest uitnodigen
- kijken
- wij zijn helemaal afhankelijk; vertrouw dus helemaal op God en helemaal niet op jezelf; wij kunnen niets; wij zijn slechts de ezel van Jezus;
- luisteren helpt met liefhebben en niet met jezelf bezig zijn (Doe ik het wel goed?). Let op de ander met Gods liefde en let niet op jezelf. Is het een idee om je angst en trots voor dat je gaat bidden in gebed aan God te geven?!

2. Gehoorzamen (doen!)



Oefening 1: een voorbeeldgebed

2

Ik vertrouw niet op mijn vermogen om God te horen spreken. Maar ik vertrouw Gods vermogen om tot mij te spreken.

De zin van oefenen:
Als we wachten tot we genoeg hebben, zullen we nooit wat geven. Als we geven wat we hebben, dan hebben we altijd over. Lucas 6:38; Handelingen 20:35; Lucas 17:5-6



Bidden met gezag en macht hoort bij Gods nieuwe wereld

1. Satans strategie: misleiding, isolement en slavernij.

Jezus brengt waarheid, verzoening en vrijheid.

God is aan het werk en wij mogen achter hem aangaan en met hem samenwerken om waarheid, verzoening en vrijheid te verspreiden: Gods nieuwe wereld.

2. Durf in de spanning te staan: Gods nieuwe wereld is al gekomen en Gods nieuwe wereld is er ook nog niet.
3. Wij zijn slechts ambassadeurs (met gezag), geen trotse generaals (met kracht).

God houdt te veel van ons om aan ons zijn kracht te geven. Daarom heeft hij een proces ontworpen waarin zwakheid centraal staat. Wij zijn helemaal afhankelijk van hem. Niet totdat wij hebben geleerd hoe het moet, maar altijd. Zo werkt het in Gods nieuwe wereld: God spreekt, wij gehoorzamen en dan doet God. Hij maakt het onmogelijke mogelijk. Wij kunnen niet genezen, alleen liefhebben en bidden.



Oefening 2: in groepjes voor elkaar luisteren en doen.

- ✓ Ga om beurten dubbel luisteren voor elkaar
- ✓ Check wat je hoort: aanbieden is niet aandringen!
- ✓ Gehoorzamen en doen



Er is altijd meer: bidden als levensstijl

Ons doel is Jezus. Dan is er nog heel wat op te ruimen en te groeien. Bovendien gaat het leven door. Wij ruimen ook elke week ons huis op. Geloven is een proces van groeien: stap voor stap, laag voor laag. Wij zijn leerlingen. De wortels van oud denken, pijn en oud gedrag zitten diep.



Oefening 3: opruimen

Misschien is er nog iets in deze lessen wat je dwarszit en frustrereert. Bid voor elkaar in groepjes en blijf thuis voor jezelf bidden met gezag en kracht. (Dat kan ook.)



Wanneer stop je met het gebed?

1. Wanneer God je gebed verhoord heeft.
2. Wanneer de klacht erger wordt... Er gebeurt iets! Laat God zijn werk verder doen.
3. Alles is voor dat moment gezegd en gedaan.



Genesis 3; Lucas 4;
Johannes 5:19; 20:21;
Efeziërs 2:10

Matteüs 13; Lucas 10:9;
11:20; 17:20-23;
1 Korintiërs 13:12

2 Korintiërs 4:7-12; 12:9-11;
Matteüs 18:4; Lucas 10:17-20; Johannes 15:5

We mogen door gebed in Jezus' naam geven en opruimen:

Geven:	Opruimen:
Zegenen (goede woorden)	Binden
Geven	Wegsturen
Vullen	Kapot maken
Uitspreken	Doorknippen
Bemoedigen	Stuk breken
Bidden/vragen aan God	Vernietigen
Profetie of woord geven	Herroepen
Wapenrusting aandoen	Annuleren
...	...



Verlangen naar meer, #9 Pauze, drinken aan de bron

We staan vanavond even stil. Waar gaat het allemaal ook al weer over?



voor mijn hoofd



extra informatie



voor mijn hart



huiswerk



mijn plan



We lezen Lucas 7:36-50:

In dit verhaal formuleert Jezus een geestelijk principe. Dit is hoe het werkt in Gods nieuwe wereld:

*Veel vergeving leidt tot veel liefde;
weinig vergeving brengt weinig liefde.*



Aan tafel bij Simon!

We zoomen in op de drie hoofdpersonen. Allereerst Simon, van wie Lucas in twee verzen (36-37) drie keer vertelt dat hij een Farizeeër is.



Wat is een Farizeeër?

Farizeeërs waren een religieuze partij, die met veel ijver voor God wilden leven. Ze waren erg fanatiek en gingen voor Gods geboden en hun waarheid door het vuur. De naam Farizeeër betekent zoveel als 'separatist'. Een scheldnaam voor hun tegenstanders, een geuzennaam voor henzelf.

Als de waarheid je boven alles gaat, is de liefde vaak een van de eerste slachtoffers: Simon was niet erg aardig en respectvol voor Jezus. Hij laat Jezus tegen de gewoonte van die tijd met vieze voeten aan tafel gaan. En zoals we van een fanatieke separatist mogen verwachten, kijkt Simon ook op de vrouw neer. Ze stond bij iedereen bekend als een zondige vrouw (prostitutee, dief, roddelaar, ruziezoeker??). En Jezus mist blijkbaar de profetische blik om dat in te zien!

Lucas 18:9-14



Praat met elkaar over afwijzing. Afwijzing is het tegendeel van liefde. Veel mensen voelen zich afgewezen. Misschien jij ook wel. Wat doet dat met je?

Heb jij liefde nodig? Heb jij Gods liefde nodig? En heb jij vergeving nodig?



Bij Jezus is iedereen welkom!

Geen enkele zonde is een grens voor Jezus, alleen ongeloof (vers 50). Met profetische precisie laat Jezus zien dat hij en Simon en de vrouw kent. Met een simpel verhaal (vers 40-43) maakt Jezus duidelijk hoe hij Simon en de vrouw doorziet.

Simon: weinig zonde > weinig vergeving > weinig liefde.

De vrouw: veel zonde > veel vergeving > veel liefde.

Dit verhaal leert ons een belangrijke regel: veel liefde komt van veel vergeving. En veel vergeving genieten kan alleen als je veel fouten hebt gemaakt. Het verschil tussen Simon en de vrouw is het aantal fouten en de hoeveelheid vergeving!



Hoeveel fouten heb jij gemaakt? Hoe weet je dat het er weinig of veel zijn? Heeft God jou deze fouten vergeven? Hoe weet je dat? Kunnen mensen dat aan je zien?



Het geloof van de vrouw

De vrouw komt voor Jezus. Waarom? Ze wil Jezus bedanken. Maar eenmaal bij Jezus breekt ze en huilt ze tranen van blijdschap. Haar liefde en dankbaarheid voor Jezus heeft haar vrij gemaakt: ze doet haar haren los en blijft Jezus voeten maar kussen en zalft zijn voeten (!) met olie.

Voor Jezus (zie vers 47) is dit allemaal heel logisch: veel liefde komt van veel vergeving (en niet andersom)! Iemand als Simon die zichzelf heel goed vindt en dus weinig vergeving heeft ervaren komt dan ook niet zover.

De vrouw laat ook zien wat geloof is:
geloof = vergeving + afhankelijkheid aan Jezus + liefde.



Vragen aan mijn geloof

1. Vind ik het makkelijk/moeilijk om de vergeving en liefde van Jezus te accepteren?
2. Hoeveel houd ik van Jezus?
3. Kennen mensen mij als iemand die liefheeft en helpt?
4. Ervaar ik vrede (vers 50)?
5. Kan ik andere mensen vergeven? Heb ik dat gedaan?



mijn plan

Wat heeft God vanavond tegen mij gezegd?

En wat ga ik daarmee doen?

Marcus 2:13-17; Lucas 19:1-10

Matteüs 18:21-35;
Johannes 13:8-10;
1 Johannes 1:5-2:2

Dit heeft wel even geduurd!

Het zalven van de voeten is een extra eer. Zulke kostbare olie werd meestal alleen voor het hoofd gebruikt.

Galaten 2:17-20

Hoe ziet Gods nieuwe wereld eruit?

Sociale omgangsvormen veranderen; vergeving en liefde worden standaard; en mensen zijn zoals God hen ziet, niet zoals mensen over hen denken.

Verlangen naar meer, #10 Over klanktaal

Vanavond over klanktaal, een aparte manier van bidden. Wat is het? En waarom?



voor mijn hoofd



extra informatie



voor mijn hart



huiswerk



mijn plan



Wat is klanktaal?

Klanktaal is spreken in een andere, vreemde taal (van de wereld of van de hemel). Het is een cadeau van de heilige Geest. Jezus belooft het en Paulus gebruikt het meer dan iedereen (1 Korintiërs 14:18) en geeft regels.

Klanktaal klinkt als een andere taal. Je spreekt het tot God (1 Korintiërs 14:2). Mensen verstaan het niet (1 Korintiërs 14:2.5.9.16-17) en jijzelf (meestal) ook niet (1 Korintiërs 14:13-15). Daarom kan het in publiek een gekke indruk maken (1 Korintiërs 14:23) en gebruiken we het niet in het openbaar, maar alleen voor onszelf (1 Korintiërs 14:28). Een klanktaal verstaan en vertalen is een apart cadeau van de Geest (1 Korintiërs 14:13.27).

Overigens is klanktaal niet iets wat je overkomt en niet kunt beheersen. Dat kun je wel (1 Korintiërs 14:28)!



Twee tegengestelde (⇔) visies

1. Klanktaal is alles en hét bewijs dat je de heilige Geest hebt ontvangen.

Nee! Niet elke gelovige krijgt het cadeau van klanktaal (1 Korintiërs 12:30; 1 Korintiërs 14:5). En liefde en profetie zijn veel belangrijker (1 Korintiërs 12:31; 13; 14:1.5.19). Klanktaal is geen diploma of medaille van goed geloof. Liefde wel!

2. Klanktaal is niets en totaal onbelangrijk.

Nee! Paulus zelf spreekt meer dan iedereen in klanktaal (1 Korintiërs 14:18) en wenst dit cadeau iedereen toe (1 Korintiërs 14:5). Hij wil niet dat er negatief over klanktaal wordt gedaan (1 Korintiërs 14:39).

Wel heeft klanktaal beperkingen: niemand verstaat het en ongelovige mensen denken dat je gek bent geworden 😊. Daarom zijn we voorzichtig met gebruik als andere mensen er bij zijn.

1 Korintiërs 13:1;
Handelingen 2:4-9; 10:46;
19:6; Marcus 16:17; 1
Korintiërs 12-14.



Zin en betekenis van klanktaal

Klinkt ingewikkeld. Waarom zou je het eigenlijk willen?

1. Het is een belangrijke manier om God te eren.

“We horen dat er verteld wordt over de geweldige dingen die God doet.” (Handelingen 2:11)

2. Het is een bijzondere manier van bidden tot God.

“Als de heilige Geest je in vreemde klanken laat spreken, spreek je tegen God, en niet tegen mensen.” (1 Korintiërs 14:2)

Het helpt je, als je niet meer weet wat je kunt of moet zeggen; als je woorden op zijn (omdat je dingen niet begrijpt, verdrietig bent of gewoon moe), dan heb je altijd nog klanktaal! (Romeinen 8:26-27)

Waarom dan nog bidden in mijn eigen taal? Omdat God dat ook wil (1 Korintiërs 14:15). Punt!

3. Bidden in klanktaal is goed voor je (1 Korintiërs 14:4). Je krijgt nieuwe kracht en moed en wijsheid in moeilijke situaties, in geestelijke strijd (de duivel haat klanktaal), verleidingen of als je een beslissing moet nemen.
4. Bidden in klanktaal kan je wijsheid geven, wijsheid en begrip voor jezelf of voor anderen. Je kunt het dus gebruiken als een manier om voor jezelf of voor anderen te bidden.

“...dan spreek je wel over Gods wijze plannen...” (1 Korintiërs 14:2.15)



Vragen

Tegen alle twijfel (Is het niet raar? Doe ik niet gek? Is het wel goed? Ik weet niet wat ik zeg! Zeg ik geen rare dingen? Word ik bedrogen?) en ongemak: Als de heilige Geest je in vreemde klanken laat spreken, spreek je tegen God! (1 Korintiërs 14:2)

- ✓ Jezus praat erover (Marcus 16:17)
- ✓ de Vader laat het gebeuren bij de geboorte van de kerk
- ✓ de heilige Geest geeft het
- ✓ en de kerk (in Handelingen 2:4: iedereen) ontving het



Hoe ontvang ik klanktaal?

Bid (1), ontvang (2) en kies ervoor om te praten (3).

Let op: je ontvangt het niet om iets te bewijzen en falen kan niet! God geeft op zijn tijd en manier. Soms later, soms eerst in je hoofd, soms een klein begin, of weer anders.

1 Korintiërs 14:16-17

1 Korintiërs 14:2.14.28

Als ik in klanktaal bid, dan spreek ik tot God. Punt uit! Wat iemand ook over klanktaal kan zeggen, dit is wat de Bijbel zegt. Klanktaal is een rechtstreekse verbinding met de hemel. (Jack Hayford)

“En de volgende keer dat de tegenstander fluistert: ‘Het klinkt me niet als een taal in de oren’, neem dan 1 Korintiërs 14:2 als je tekst, en antwoord: ‘Dat komt omdat ik het niet tegen jou had!’” (Jack Hayford)

Handelingen 2:4: “allen begonnen...”; 1 Korintiërs 14:15: “Ik moet bidden met mijn geest.”

Gebed voor het vragen van klanktaal

Als je klanktaal wilt ontvangen, kun je dit gebed bidden:

Onze Vader in de hemel,
dank u wel dat ik bij u mag horen. Dank u wel dat u van mij houdt. Heer, ik ben helemaal van u afhankelijk en daar dank ik u voor.

Vader, ik vraag u dat u mij nu schoonmaakt met het bloed van Jezus. Want ik wil helemaal schoon zijn voor u.

In Jezus' naam stuur ik de satan weg, zodat geen bedrog, geen leugen en geen twijfel invloed op mij zal hebben, nu ik u vraag om mij het cadeau van klanktaal te geven.

In Jezus' naam stel ik mijzelf nu onder de kracht van het bloed van Jezus, zodat ik zeker weet en erop vertrouw dat ik geen rare dingen ga zeggen.

Heilige Geest, kom en geef mij nu taal om God te eren.

In Jezus' naam. Amen!

Ga dan nu God prijzen in de taal die God je geeft, ook als het Nederlands (of je moedertaal) is en ook als het een andere taal is.



mijn plan

Wat heeft God vanavond tegen mij gezegd?

En wat ga ik daarmee doen?

Verlangen naar meer, #11 Over voorbede

Vanavond over bidden voor anderen (voorbede). Wat het is? En waarom?



voor mijn hoofd



extra informatie



voor mijn hart



huiswerk



mijn plan



Wat is voorbede?

Voorbede doen is bidden voor een ander. En een voorbede is een gebed voor een ander. Met voorbede voor iemand bidden is voor iemand gaan staan en hem of haar bij God verdedigen (pleiten, advocaat of bemiddelaar zijn); het is God niet met rust laten, bij hem blijven aandringen.

Beroemde voorbidders zijn Mozes en Samuël. God zei op een bepaald moment tegen de profeet Jeremia dat zelfs een Mozes en een Samuel hem nu niet meer van gedachten zouden doen veranderen. Dit laat zien, dat voorbede dat vaak wél doet. Voorbede kan levens redden en veranderen!



Het voorbeeld van Abraham

Een beroemd voorbeeld van voorbede doen is Abraham in **Genesis 18:16-33**. We leren in dit verhaal belangrijke dingen over voorbede.

1. Voorbede doen is God opzoeken, bij hem komen met een vraag, verzoek, boodschap of mening (vers 22-23). Voorbede vraagt om een goede, intieme relatie met God, waarin ook God zijn hart laat zien (vers 17). Voorbede doen is een ontmoeting met God.



Hoe diep is jouw relatie met God? Hoe kun je die relatie verdiepen?

2. Voorbede doen doe je vrijmoedig (= vrij, openhartig): Abraham is niet bang. Eigenlijk zegt hij: 'Ja, maar...' en gaat met God... in discussie. Hij kent God. Hij weet wat er in Gods hart leeft (vers 25). Opvallend is hier ook het argumenteren (pleiten als een advocaat met argumenten).

Voorbede doen doe je ootmoedig (= nederig, vol respect): God is rechter van de hele aarde en Abraham is slechts stof, een mens (vers 25 en 27).

Ezechiël 22:30; Jesaja 62:6-7; Paulus zegt heel vaak dat hij voor zijn kerken bidt: Efeziërs 1:15-19; 3:14-19; Filippenzen 1:3-4; Kolossenzen 1:9-11; 1 Tessalonicenzen 3:10-13

Jeremia 15:1

Over Mozes: Exodus 32-34 en Numeri 14; over Samuël: 1 Samuël 12:16-23

Over voorbede die levens redt: Exodus 32:14

Zie voor Mozes: Numeri 12:8 en Exodus 33:9-11; Deuteronomium 34:10

Zie ook hoe Mozes dat doet in Exodus 32 en 33 en Numeri 14



Heb jij respect voor God? Hoe beleef jij dat?

3. Voorbede doen is ook volhouden. Abraham komt vijf keer terug bij God. En God wordt niet boos. Abraham zeurt immers niet, hij doet voorbede!

God wil blijkbaar dat wij bidden en blijven bidden. Wij zijn Gods medewerkers en wij zijn Gods priesters, die namens de mensen bij God komen. Zo wil God leven, in relatie met ons, ons inschakelen, met ons overleggen.

Let ook op teksten als Jacobus 4:2; Marcus 9:29; Jesaja 30:18-19.



Ben jij wel eens te vroeg gestopt met bidden?

Wanneer kun je wel stoppen met bidden voor iemand of iets? (zie 2 Korintiërs 12:8-9)

4. Bij voorbede hoort verwachting. Je verwacht dat God zal antwoorden. Dus gaat Abraham kijken wat God heeft gedaan (Genesis 19:27-29). En God houdt rekening met Abraham!



Verwacht jij veel van gebed? Hoe weet je dat?

5. Abrahams gebed is eenvoudig, geen mooie zinnen, geen lange verhalen. Je hoeft je gesprek met God niet te verdienen of open te breken: je hebt vrije toegang door Jezus en in zijn naam. Je bent bij God thuis!
6. Bid om bescherming.



Hoe kan ik mijn voorbede verbeteren?

- ✓ Breng veel tijd met God door. Praat samen, leef samen, doe samen, houd van God. Voorbede begint immers met relatie en intimiteit.

Hoe breng je tijd met God door?

- ✓ Hou je leven schoon. Onbeleden zonden, ongehoorzaamheid, bitterheid, niet vergeven, oud zeer, boosheid en oordelen kunnen tussen jou en God in staan.

Hoe ruim je je leven op?

- ✓ Ga geregeld bij God zitten. Oefen jezelf om bij hem te zijn. Hij is er altijd, ook als er niets gebeurt; ook als hij niets zegt. Geniet van zijn aanwezigheid. Hij is dichtbij.

- ✓ Oefen jezelf in aanbidding.

In Matteüs 15:21-28 komt een vrouw drie keer Jezus vragen voor haar dochter. Vers 23 is vaak al het moment waarop wij zouden stoppen, want Jezus antwoordt niet. In vers 26 hoort de vrouw opnieuw een nee. In vers 27 vraagt ze opnieuw... en Jezus prijst haar geloof! Ze blijkt Jezus' hart goed te kennen!

Vergelijk ook Lucas 18:1-8

Priesters: 1 Petrus 2:5.9; Openbaring 1:6; priesters gaan ook in de plaats van mensen voor God staan: zie Nehemia 1.

Matteüs 6:7-8

Efeziërs 2:17-19

Jesaja 59:1-2; Efeziërs 4:30; 1 Johannes 1:8-10

Psalm 27:4.8-9



mijn plan

Wat heeft God vanavond tegen mij gezegd?

En wat ga ik daarmee doen?



Verlangen naar meer, #12 Leven met de Geest

We gaan vanavond alles wat we geleerd hebben bekijken vanuit Gods plan.



voor mijn hoofd



extra informatie



voor mijn hart



huiswerk



mijn plan



Waarvoor zijn we gemaakt?

Jezus zegt: En vergeet nooit: ik ben altijd bij jullie, totdat de nieuwe wereld komt.

Wat bedoelt Jezus? Jezus is onze koning en Heer. Hij regeert; hij ziet ons en kent ons; hij is overal; EN hij woont door de heilige Geest in ons.

God (drie in een) is dus **altijd bij ons en in ons**. De hemel is dus hier. Jij bent hier en nu een stukje hemel op aarde. Jij bent Gods huis. God, de heilige Geest, is in jou.



Een lantaarn is bedoeld om licht te geven. Zo zijn we met en door de heilige Geest mensen, zoals God ons bedoelt: licht!



Stil moment 1: Wat is je reactie?



Gods aanwezigheid bedenken

Het is belangrijk dat we ons overal en altijd en bij iedereen lichtdragers weten en voelen (zelfs als je het niet voelt). Daarom moeten we steeds blijven bedenken: God is hier; God is bij mij; God is in mij. Een soort continu gebed in ons hart. Let op: dit gebed herinnert ons aan de realiteit. Dit gebed vraagt niet om wat er immers al is.



Stil moment 2: Hoe kun jij jezelf herinneren aan Gods aanwezigheid in jou en met jou en bij jou?



Gezonde mensen

Wij zijn gemaakt om met God te leven en te beleven dat hij in ons woont, precies zoals Jezus dat deed.

Matteüs 28:20

Johannes 1:33; 14:15-18;
20:22; 1 Korintiërs 3:16;
6:19; 12:13

Handelingen 1:5.8;
Kolossenzen 1:27;
Efeziërs 3:16-17

Efeziërs 2:10; Matteüs
5:13-16

Psalm 62

Efeziërs 5:8

Als we in gebed de heilige Geest uitnodigen te komen, dan vragen we hem niet om te komen waar hij al is, maar we vragen of hij zich wil laten zien met zijn liefde en kracht.

Johannes 20:21-22;



Worden (een proces) zoals Jezus betekent genezing:

1. Genezing van ons egoïsme/ik-gerichtheid
2. Genezing van mijn hart/karakter/denken/lichaam
3. Genezing doorgeven aan anderen



Stil moment 3: Wat denk je nu?



De twee bronnen van Jezus: de Geest en God

“Daarna liet God zien dat hij Jezus uit Nazaret uitgekozen had. God gaf hem de heilige Geest, en hij gaf hem kracht. Jezus reisde door het land. Hij deed overal goede dingen, en alle mensen die in de macht van de duivel waren, werden door hem genezen. Jezus kon al die dingen doen omdat God hem hielp.”

We worden (proces) zoals Jezus omdat wij dezelfde Geest en dezelfde God hebben als hij.



Goed zicht op Jezus (wie is hij?)

“Toen zei Jezus: ‘Luister heel goed naar mijn woorden: De Vader houdt van zijn Zoon, hij laat zijn Zoon alles zien wat hij doet. Uit zichzelf kan de Zoon niets doen. Maar hij ziet wat de Vader doet, en hij doet dan precies hetzelfde.’”

Jezus werkte dus samen met God en deed alles wat God hem zei. Hij gaf zijn hemelse positie op. Na zijn doop begint Jezus zijn werk: Johannes 5:19, Filippenzen 2:6-7 en Marcus 1:9-11 horen bij elkaar! De doop van Jezus wijst naar onze doop met de heilige Geest. Want ook wij kunnen zonder Jezus en de Geest niets doen. Maar met de Geest van Jezus worden wij (proces) zoals Jezus.



Goed zicht op Jezus (wat doet hij?)

Hij vertelt het goede nieuws: Hier begint het goede nieuws over Jezus Christus, de Zoon van God. (...) Toen Johannes de Doper gevangengenomen werd, ging Jezus terug naar Galilea. Daar vertelde hij het goede nieuws van God. Hij zei: ‘Gods nieuwe wereld is dichtbij. Geloof dat goede nieuws! Dit is het moment om je leven te veranderen.’

Jezus kwam Gods nieuwe wereld hier op aarde brengen: God is koning! Daarom de wonderen (= herstel zoals het bedoeld is; niet: een verstoring van hoe het gaat).

Zie de komst van Gods nieuwe wereld als een invasie: geen moedeloosheid (Gods nieuwe wereld is dichtbij) en: niet alles lukt (Gods nieuwe wereld komt).

Romeinen 8:14-16. 29;

Galaten 4:6; 2:20

Matteüs 6:33

Galaten 5:22-23;

Romeinen 12:1-2

Handelingen 10:38

Dus niet omdat hij de Zoon van God was.

(Filippenzen 2:6-7)

Johannes 5:19-20.30;
4:34; 6:38-39; 8:28-29;
10:18.25; 12:49;-50;
14:31; 15:10; 17:4;
vandaar: 12:44-45

Johannes 1:32-33

Johannes 15:5

Johannes 20:21-22

Marcus 1:1.14-15: ‘Goed nieuws vertellen’ is een bekende uitdrukking, die in Jezus’ tijd werd gebruikt om een overwinning van de keizer aan te kondigen!

Lucas 4:14-21; 7:18-23

Matteüs 13:1-9;

2 Korintiërs 4:7; 11:16-12:10



Conclusies

1. Jezus zegt: “De tijd is nu”; of: “Vandaag is het werkelijkheid”. Gods nieuwe wereld komt eraan. Geloof het, bereid je voor en stap in!
2. Wij hebben de heilige Geest in ons en kunnen dus net zoals Jezus met God (en met Jezus en de heilige Geest) samenwerken en overleggen en doen wat hij ons wil laten doen = met God leven.
3. Niet voor God uitrennen (doe-het-zelver) en ook niet achter hem aan sjokken, maar gehoorzamen (= doen wat hij laat zien). Niet voor God leven, maar met God: Wat zegt God tegen jou en wat ga je daarmee doen?
4. Een valkuil is: “Ik weet en hoor zelf alles altijd goed.” Nee, blijf aanspreekbaar.
5. Want het gaat niet om jou, maar om Jezus. Geen zelfverwerkelijking, maar Jezus-verwerkelijking.
6. Leef je met Jezus en met de heilige Geest en luister je naar de Vader, dan wordt dit samenleven vanzelf samendoen.
Samenleven dat geen samendoen wordt, is waarschijnlijk geen samenleven met God maar met jezelf 😞
7. Genezen is de overwinning van Jezus toepassen op je hart en ziel en lichaam.
8. Bidden voor een ander is de overwinning van Jezus toepassen op hart, ziel en lichaam van hem/haar. Gebed kan iemands verandering en genezing enorm versnellen (geen finish, wel goede start).
 - a. We gaan staan voor God (in zijn aanwezigheid: hij is bij ons) om met hem te praten en van hem te ontvangen (Hebreeën 10:19-22). Bij God is de kracht en alles wat we nodig hebben om (meer) te genezen en te veranderen/bekeren/groeien in ons hart/ziel/denken/doen.
 - b. Wij vragen en ontvangen de heilige Geest voor het eerst, of wij vragen opnieuw de heilige Geest (vervulling). Dit is de doop met de heilige Geest, die ons vult met kracht.
 - c. Nu kunnen we God vragen (overleggen) of hij wil laten zien wat hij vandaag in ons leven wil schoonmaken (bijvoorbeeld: niet vertelde zonde of schaamte) of opruimen (bijvoorbeeld: schuldgevoel, schaamte, fouten die steeds terugkeren, angst, stress, zorgen, nare gedachten, enzovoorts (= onze afgoden)).

Marcus 1:15; Lucas 4:21

Johannes 5:19

Johannes 4:34

Marcus 8:33; Waarom schreven de apostelen anders hun brieven?
Johannes 3:30; Galaten 2:20; Mattheüs 6:33

Johannes 15:1-8

Verlangen naar meer, #13 Hoe word ik bruikbaar voor God?

In deze les sorteren we voor om ons leven te gaan opruimen, zodat God ons kan gebruiken.



voor mijn hoofd



extra informatie



voor mijn hart



huiswerk



mijn plan



Terugblik op wat we hebben geleerd (Samenvatting)

A. Gods naam is: *Ik ben er altijd*. God is altijd bij ons. Dat heeft Jezus opnieuw beloofd. De heilige Geest woont zelfs in ons. Daarom mogen we steeds blijven bedenken: God is hier; God is bij mij; God is in mij. Dat is altijd zo, ook als we het niet voelen of ervaren.

Belangrijk is Jezus' voorbeeld van de stam van de druivenplant en de takken. De heilige Geest 'stroomt door ons heen'. Hij staat klaar om dingen te doen: om te spreken, te profeteren, te genezen, ons in dienst te nemen, enzovoorts.

Onze God, de Vader, is royaal en gul. Hij geeft graag, zomaar zonder iets terug te vragen.

Daarom is, als we bidden, 'dubbel luisteren' zo belangrijk: Heer, wat wilt u geven? Wij zijn helemaal afhankelijk.



Valkuil #1

Ik luister niet meer goed en ga zelf klussen. Ik vertrouw meer op mezelf dan op God.

In deze cursus leren we hoe belangrijk en krachtig bidden is. We bedenken uitdrukkelijk dat God bij ons is. We bedenken (en zo nodig zeggen we dit hardop) dat bij God de kracht is en alles wat we nodig hebben om (meer) te genezen en te veranderen/bekeren/groeien in ons hart/ziel/denken/doen. Daarna nodigen we de heilige Geest uit om te komen en ons te vullen met zijn liefde, leven en inzicht.



Valkuil #2

We vergeten te geloven. We zijn afhankelijk van de Geest en van geloof. Maar het kleinste geloof (als een mosterdzaadje!) is al groot genoeg.

Dus kun je vragen: Geloof je dat Jezus je kan genezen? Geloof je dat Jezus dat nu gaat doen? Of je vraagt om gehoorzaamheid.

Exodus 3:14; Matteüs 28:20; Johannes 14:18-23; Romeinen 8:9; Efeziërs 3:14-21

Johannes 15:1-8

Lucas 11:5-13; 12:31-32; Matteüs 5:43-48; 6:25-34; Jakobus 1:5; 2 Kronieken 16:9

Dubbel luisteren =
Wachten – stil zijn –
luisteren – doen

Er moet dus ergens geloof in verhoring van het gebed of genezing zijn (Zie hierover in les #7).

Dan zoek je naar geloof.



Valkuil #3

Je maakt je zorgen of je het wel goed doet. Pfffft, je kunt niets. God doet het. Maak je dus geen zorgen alsof het gebed van jou en jouw woorden of ervaring afhangt. Geloof in God (Marcus 4:1-9; 30-32)!

B. Gebed is krachtig en kan zorgen voor grote doorbraken en zo iemand in proces brengen (goede start, geen finish).

- We bidden altijd in de naam van Jezus (het is zijn gezag en macht);
- We luisteren dubbel: naar de heilige Geest en naar de ander;
- We leggen handen op: nooit zonder toestemming en altijd op gepaste plekken;
- We kijken en letten op: bidden met open ogen.



Vervuld met de heilige Geest

Dit alles – geloven, vertrouwen, luisteren, bidden – gaat veel makkelijker, als je gevuld bent met de heilige Geest. Wat is het verschil tussen de heilige Geest hebben en gevuld (of vervuld) zijn met de heilige Geest?

de Geest ontvangen	vervuld worden met de Geest
Wanneer? Op het moment dat je gaat geloven (Johannes 3:1-8).	Op het moment dat je geloof kracht en aansporing nodig heeft (Handelingen 4:23-31).
Hoe vaak? Slechts 1 keer.	Zo vaak als het nodig is (Efeziërs 5:18)
Voor wie? Ongelovigen, die gelovig worden (Handelingen 2:38).	Gelovigen, die erom vragen (Lukas 11:13) en die naar God willen luisteren (Handelingen 5:32).
Effect? De Geest komt in je wonen (Romeinen 8:9)	De Geest bepaalt je leven (Galaten 5:16-25).



Hoe word ik vervuld met de heilige Geest?

Intens verlangen (“God, ik heb u echt nodig!” Want je hebt het niet; het is niet van jou en niet voor jou, maar je hebt het nodig voor God en de ander) en dus: God vragen, en leren (een relatie opbouwen = proces), en: je leven opruimen. Er is veel in ons wat de heilige Geest niet de ruimte wil geven. Bijvoorbeeld, ongelovige gedachten, angst, afwijzing, niet willen vergeven en veel meer.

Let op: je mag nooit mensen het verwijt van ongelof maken! Ga liever zelf geloven! (Zie Marcus 2:5) Soms moet je je eigen geloof voorbereiden of laten groeien door gebed en vasten: maak ruimte voor God.

We mogen door gebed in Jezus’ naam geven en opruimen:

Geven:	Opruimen:
Zegenen (goede woorden)	Binden
Geven	Wegsturen
Vullen	Kapot maken
Uitspreken	Doorknippen
Bemoedigen	Stuk breken
Bidden/vragen aan God	Vernietigen
Profetie of woord geven	Herroepen
Wapenrusting aandoen	Annuleren
...	...

Efeziërs 4:30 in verband met 4:17-5:15; vergelijk Johannes 15:1-8