



**Leven van Jezus 2
Mensen van Gods
nieuwe wereld**

Voorwoord

Dit is het tweede boekje van de cursus Leven met Jezus. Ik hoop dat je vol gemotiveerd aan de start verschijnt. Dit deeltje is geschreven kort na boekje 1. Het zou wel kunnen dat dit boekje nog beter is dan boekje 1.

Nadenkend over werkwijze en methode willen we hier nog wel onderstrepen hoe belangrijk je huiswerk en voorbereiding is en hoe mooi en goed het gesprek met de andere deelnemers van je groep.

Het gaat er om dat je zelf door de Bijbel heengaat en met je hart in gesprek raakt met God. Als dit gebeurt, zullen je denken en je doen niet achterblijven. Mooi ook om er samen over te praten in de groep. Geloven is immers niet een individualistisch gebeuren. Je hoort bij de familie van Jezus.

Veel plezier met dit tweede deel!

Amsterdam – Osdorp, 31 december 2020

Les 1 – Voor wie is Gods nieuwe wereld?

De Bijbel zegt:

Deze les gaat over Gods hart voor alle mensen.



Wegwijzer naar de bedoeling van deze les:

Voor wie is Gods nieuwe wereld? Het antwoord is heel duidelijk: voor iedereen, voor alle volken en landen (Matteüs 28)! Iedereen moet weten dat Jezus is opgestaan en dat hij koning is.

Jezus trok het hele land door en nodigde alle mensen uit. Waarom? Omdat hij hart had voor alle mensen (Matteüs 9), wie ze ook waren en wat ze ook hadden gedaan. Jezus oordeelde en veroordeelde niemand. Dat was niet zijn taak en het is onze taak ook niet (Johannes 3).

Johannes 4 is een basistekst voor Hart van Osdorp. Jezus nodigt een vrouw uit, die door iedereen wordt gemeden als de pest: een vrouw van het verkeerde volk, van het verkeerde geloof, van de verkeerde cultuur en met een rafelige biografie. Meer dan genoeg redenen voor mensen om haar af te wijzen en niet met haar om te gaan. Maar Jezus doet alsof al die menselijke grenzen en oordelen niet bestaan. En voor hem bestaan ze ook niet!

Is het voor iedereen mogelijk om te gaan geloven? Jazeker, want voor God zijn alle dingen mogelijk (Marcus 10). Daarom mogen wij met verwachting het goede nieuws delen. Paulus en Petrus geven daar belangrijke aanwijzingen voor.

Wat is je eerste reactie op de Wegwijzer? Je kunt hier je antwoord opschrijven:

Onderweg met Gods woord:

Lees en overweeg de Bijbelteksten van deze les. Deze vragen kunnen je helpen:

- Lees Johannes 4:1-42 een aantal keren hardop door. Wat valt je op? Is jouw hart al zo groot als het hart van God? Wat leer je?
- Hoe kun jij aan de mensen om jou heen het goede nieuws laten zien en/of vertellen? Hoe zou dat kunnen? Krijg je ideeën? Wat leer je van Paulus en Petrus?
- Paulus ziet het in Efeziërs 3 als taak van de kerk om samen met elkaar Gods geheim (het goede nieuws is voor iedereen!) aan iedereen bekend te maken. Wat voegt Efeziërs 3 nog toe aan wat je leert?
- Wat zegt je hart? Wat zegt je gevoel? Wat zegt je hoofd? Kun je het praktisch maken in je dagelijks leven? Waar voel je weerstand?

- Merk je in je antwoorden verschil met je eerste reactie op de Wegwijzer?

Je kunt hier je antwoorden opschrijven of andere gedachten die de Bijbelteksten je geven:



In gesprek met elkaar:

Bijbellezers doe je niet alleen. De Bijbel zegt zelfs dat je alleen samen, dus alleen met elkaar goed kunt ontdekken wat God in de Bijbel zegt (Efeziërs 3:18). Daarom gaan we elke les ook met elkaar ontdekken wat de Bijbelteksten van de les ons willen zeggen.

Deze les gaat over Gods hart voor alle mensen.

- Welke vragen heb je nog?
- Wat wil je in het gesprek inbrengen?

Na het gesprek:

Wat wil je van het gesprek onthouden?



Wat ik meeneem

Neem na het gesprek de tijd om deze les voor jezelf af te maken. Je hebt niet voor niets in deze les tijd en aandacht geïnvesteerd. Lees de les en je antwoorden nog eens terug. Wat heeft het je opgeleverd? Wat neem je mee? Wat heeft de heilige Geest door deze les met je gedaan? En wat ga jij nu hiermee doen? Maak het voor jezelf zo concreet en praktisch mogelijk.



in mijn hart

Empty space for reflection, bounded by a decorative border of small slanted lines.



in mijn hoofd

Empty space for reflection, bounded by a decorative border of small slanted lines.



in mijn handen

Empty space for reflection, bounded by a decorative border of small slanted lines.



in mijn taak in Hart van Osdorp

Empty space for reflection, bounded by a decorative border of small slanted lines.



Wie helpt mij?

Nog een belangrijke laatste vraag. Geloven doe je samen als familie van Jezus. We kunnen het niet alleen. Wie gaat jou helpen om het goede nieuws van Jezus door te geven aan de mensen om je heen?

Handwritten notes within a decorative border of double chevrons (<< and >>).

Les 2 – Gods nieuwe wereld is een wereld van genade.

De Bijbel zegt:

Deze les gaat over genade. Genade is een basiswoord in de Bijbel en in het leven met God.



Wegwijzer naar de bedoeling van deze les:

Lees om te beginnen Lucas 15 en Matteüs 20 heel goed. Lees, herlees, beleef de verhalen van Jezus, zie en voel wat er in het verhaal gebeurt en... wat er in jou gebeurt.

Een beroemde uitleg (van Henri Nouwen) van het verhaal van de vader en zijn twee zonen is dat wij allemaal de jongste en de oudste zoon zijn en dat we allemaal als de vader moeten worden. De jongste zoon 'komt tot zichzelf', beseft wat hij allemaal fout heeft gedaan en gaat met lood in zijn schoenen naar zijn vader terug. Maar de vader laat hem niet eens uitpraten, vliegt hem om de hals en kust hem. Hij had elke dag naar hem uitgekeken. De oudste zoon kan zoveel 'onverdiende goedheid' (= genade) niet meemaken. Hij wordt boos. Waarom? Hij doet niet aan goedheid, maar aan doen. Hij ziet zijn vader niet als vader, maar als werkgever.

De jongste zoon leert ons onze zonden voor God te beseffen en uit te spreken en God om vergeving te vragen. Je bent welkom bij God, de Vader! Altijd en altijd weer! De jongste leert ons ook om onszelf te vergeven. Nu God mij vergeeft, mag ik niet achterblijven. De oudste zoon laat ons de oudste zoon in onszelf opsporen. Hoe vaak ben ik strenger dan God en oordeel ik over anderen? Heb ik iedereen in mijn leven al vergeven? Ook hen die dat niet verdienen? En geen sorry hebben gezegd?

Wat is je eerste reactie op de Wegwijzer? Je kunt hier je antwoord opschrijven:

Onderweg met Gods woord:

Lees en overweeg de Bijbelteksten van deze les. Deze vragen kunnen je helpen:

- Lucas 15 is een verhaal dat nooit verveelt. Je ontdekt steeds nieuwe dingen. Wat heb jij allemaal ontdekt?
- Waarom staat het verhaal hierboven en bij het hart en bij het hoofd en bij handen?
- Maakt de vader het niet al te gemakkelijk voor de jongste? Voelt het niet zo dat de oudste gewoon gelijk heeft? Waarom geeft Jezus het gelijk dan aan de jongste? Vergelijk ook Matteüs 20!
- Aan wie dacht Jezus zelf bij de oudste zoon? En aan wie bij de jongste? Zie Lucas 15:1-2.
- Is het welkom van de jongste zoon voor de vader wel gratis en zonder gevolgen? En voor de oudste?
- In les 1 leerden we dat het goede nieuws voor iedereen is. Hier leer je waarom dat zo is. Niemand hoort bij God, omdat hij of zij goed is. Wij horen bij God, omdat God goed is.
- Wat zegt je hart? Wat zegt je gevoel? Wat zegt je hoofd? Kun je het praktisch maken in je dagelijks leven? Waar voel je weerstand?

- Merk je in je antwoorden verschil met je eerste reactie op de Wegwijzer?

Je kunt hier je antwoorden opschrijven of andere gedachten die de Bijbelteksten je geven:



In gesprek met elkaar:

Bijbellezers doe je niet alleen. De Bijbel zegt zelfs dat je alleen samen, dus alleen met elkaar goed kunt ontdekken wat God in de Bijbel zegt (Efeziërs 3:18). Daarom gaan we elke les ook met elkaar ontdekken wat de Bijbelteksten van de les ons willen zeggen.

Deze les gaat over genade. Genade is een basiswoord in de Bijbel en in het leven met God.

- Welke vragen heb je nog?
- Wat wil je in het gesprek inbrengen?
- Lees voor het gesprek ook de bijlage achter deze les.

Na het gesprek:

Wat wil je van het gesprek onthouden?



Wat ik meeneem

Neem na het gesprek de tijd om deze les voor jezelf af te maken. Je hebt niet voor niets in deze les tijd en aandacht geïnvesteerd. Lees de les en je antwoorden nog eens terug. Wat heeft het je opgeleverd? Wat neem je mee? Wat heeft de heilige Geest door deze les met je gedaan? En wat ga jij nu hiermee doen? Maak het voor jezelf zo concreet en praktisch mogelijk.



in mijn hart

Empty dashed-line box for reflection.



in mijn hoofd

Empty dashed-line box for reflection.



in mijn handen

Empty dashed-line box for reflection.



in mijn taak in Hart van Osdorp

Empty dashed-line box for reflection.



Wie helpt mij?

Nog een belangrijke laatste vraag. Geloven doe je samen als familie van Jezus. We kunnen het niet alleen. Wie gaat jou helpen om al je geleerde lessen uit te leven, als de Vader te worden, (jezelf) te vergeven, niet te oordelen en...?



Bijlage

Veel mensen hebben geen goed beeld van God, de Vader en lopen met allerlei karikaturen over God rond. Dat verstoort je geloofsleven enorm. Het is tijd om God te leren kennen zoals hij is. Lees de bijlage hardop voor jezelf door, net zo lang tot je hart ja! en amen! kan zeggen. Dat kan best lang duren. Misschien is het wel een goed idee om de bijlage een maand lang elke dag een keer hardop te lezen.

WIE GOD IS

In Jezus' naam zeg ik ja tegen de waarheid over God, mijn hemelse Vader:

God is goed. Hij houdt van mij.

Hij is er altijd voor mij. Elke dag is hij weer dicht bij mij.
Hij kent mij helemaal en leeft met mij mee: mijn blijdschap is zijn blijdschap, mijn verdriet is zijn verdriet, mijn pijn is zijn pijn, en mijn plezier is zijn plezier.
Voor hem hoef ik mij niet schuldig te voelen; voor hem hoef ik mij niet te schamen.
Hij veroordeelt mij niet; hij vergeeft mij wat ik fout heb gedaan en hij komt er niet op terug.
Want zijn liefde voor mij is zo groot, zo groot als de hele wereld!

God is blij en gelukkig met mij.

Hij heeft plezier in mij. Hij ziet mij als een goed mens.
Ik hoef daar niets voor te doen. Hij vraagt daar niets voor terug. Want ik hoor bij Jezus.
Hij ziet mij zo graag. Hij hoort zo graag mijn stem.
Ik ben zijn lieve zoon/dochter. Hij juicht zelfs over mij.
Zo trots is hij op mij!

God is sterk.

Hij beschermt mij. Bij hem ben ik veilig.
Hij geeft mij alles wat ik nodig heb.
Hij is trouw. Hij laat mij niet in de steek.
Hij zorgt voor mij en helpt mij overal doorheen.
Zo machtig is hij!

God is eerlijk.

Hij doet wat hij zegt.

Hij leidt mij naar een schitterende toekomst. Dat heeft hij gezegd.

God is geduldig en vriendelijk; bij hem ben ik veilig; God is liefde.

Ik kan op hem vertrouwen!

God maakt mijn leven nieuw.

God vindt mij goed zoals ik ben. En hij ziet graag dat ik nog beter word.

Dat betekent: God wil dat ik steeds meer op Jezus ga lijken.

Ik mag leren van Jezus. En God geeft mij daarvoor de tijd.

Als een echte leerling mag ik dus fouten maken.

God geeft mij ook zijn Geest om mij te helpen.

De heilige Geest geeft mij een nieuw hart.

Hij maakt mijn denken nieuw en hij geeft mij nieuwe ervaringen:

ik leer geloven, hopen, liefhebben, blij zijn en vrede hebben.

Dat is een belevenis!

Alles wat God doet, is goed.

Alles wat God zegt, is volmaakt.

Alles wat God wil, is zuiver en liefdevol en mooi.

Hij is God. En ik ben een mens.

Hij is dus wel heel anders dan ik.

Hij denkt anders dan ik.

Hij kijkt anders dan ik en hij ziet alles ook anders dan ik.

Want hij is groter en wijzer en slimmer dan ik.

Hij is sterker, heeft meer geduld;

en hij maakt geen fouten: hij is beter dan ik.

Hij weet het ook beter dan ik.

Daarom geloof ik God altijd en vertrouw ik hem in alles wat hij doet.

Want God heeft beloofd dat hij alles zal gebruiken voor iets goeds.

Zo goed en zo sterk is hij!

(In de bijbel kun je meer lezen over wie God is, bijvoorbeeld in Deuteronomium 7, in Jesaja 43, 62 en 65, in Psalm 18, 23, 103, 139, in Sefanja 3, in Lucas 15, in Romeinen 5 en 8, en in Efeziërs 1.)

Les 3 – Leven uit Gods genade is blijven leren van Jezus.

De Bijbel zegt:

Deze les gaat over leren en leerling zijn van Jezus.



Wegwijzer naar de bedoeling van deze les:

Een christen is een leerling van Jezus. Dat is veelzeggend. Immers een leerling is niet volmaakt, maakt fouten en moet nog veel leren, met vallen en opstaan. Dat mag. We leven van de overvloed van genade en vergeving en niet met het tekort van onze zonden (Johannes 19). Aan de andere kant, wil een goede leerling natuurlijk ook leren. Daarom spreekt de Bijbel veel over groeien. Ons doel is worden zoals Jezus (Efeziërs 4). Daarom is onze focus steeds op hem gericht (Kolossenzen 3).

Belangrijk voor elke leerling is de heilige Geest. Zonder de dagelijkse omgang met de heilige Geest (wandel met/laat u leiden door de Geest, Galaten 5) en het horen en luisteren naar zijn stem (Johannes 16) groeien we lang niet zo hard als mogelijk is.

Wie is de heilige Geest? Hij is een levend iemand; hij is niet een kracht; hij is een persoon met kracht. Hij is God zelf, Gods persoonlijke en krachtige tegenwoordigheid (zelf) in ons. De heilige Geest is niet de Vader of Jezus zelf, maar hij lijkt wel heel erg op Jezus (Johannes 14). Leerlingen van Jezus mogen leren om elke dag stap voor stap met de heilige Geest op te wandelen en met hem te praten zoals je dat met een vriend(in) doet. Vriendschap met de heilige Geest dus. De heilige Geest wil een echte *gamechanger* in je leven zijn. Door hem wordt je een ander mens en laat je steeds meer het karakter van Jezus aan mensen zien (Galaten 5).

Wat is je eerste reactie op de Wegwijzer? Je kunt hier je antwoord opschrijven:

Onderweg met Gods woord:

Lees en overweeg de Bijbelteksten van deze les. Deze vragen kunnen je helpen:

- Geniet je ook zo van (het karakter) van Jezus? Dat helpt om op hem te focussen. We leren van Jezus niet omdat het moet (plicht) maar omdat we het willen (Fijn! Blij!).
- Je bent een leerling van Jezus. Begrijp je de genadige betekenis van dit woord? En herken je bij jezelf ook de leergierige kant van leerling zijn?
- God accepteert jou zoals je bent. Maar hij wil je niet laten zoals je bent.
- Noem drie dingen die je nog van Jezus moet leren. Zijn er ook dingen die je wilt/moet afleren?
- Heb je al vriendschap gesloten met de heilige Geest? Wat zegt het woord vriendschap jou?
- Wat zegt je hart? Wat zegt je gevoel? Wat zegt je hoofd? Kun je het praktisch maken in je dagelijks leven? Waar voel je weerstand?
- Merk je in je antwoorden verschil met je eerste reactie op de Wegwijzer?

Je kunt hier je antwoorden opschrijven of andere gedachten die de Bijbelteksten je geven:



In gesprek met elkaar:

Bijbellezers doe je niet alleen. De Bijbel zegt zelfs dat je alleen samen, dus alleen met elkaar goed kunt ontdekken wat God in de Bijbel zegt (Efeziërs 3:18). Daarom gaan we elke les ook met elkaar ontdekken wat de Bijbelteksten van de les ons willen zeggen.

Deze les gaat over leren en leerling zijn van Jezus.

- Welke vragen heb je nog?
- Wat wil je in het gesprek inbrengen?

Empty space for writing answers to the questions above.

Na het gesprek:

Wat wil je van het gesprek onthouden?

Empty space for writing answers to the question above.



Wat ik meeneem

Neem na het gesprek de tijd om deze les voor jezelf af te maken. Je hebt niet voor niets in deze les tijd en aandacht geïnvesteerd. Lees de les en je antwoorden nog eens terug. Wat heeft het je opgeleverd? Wat neem je mee? Wat heeft de heilige Geest door deze les met je gedaan? En wat ga jij nu hiermee doen? Maak het voor jezelf zo concreet en praktisch mogelijk.



in mijn hart

Empty dashed-line box for reflection.



in mijn hoofd

Empty dashed-line box for reflection.



in mijn handen

Empty dashed-line box for reflection.



in mijn taak in Hart van Osdorp

Empty dashed-line box for reflection.



Wie helpt mij?

Nog een belangrijke laatste vraag. Geloven doe je samen als familie van Jezus. We kunnen het niet alleen. Wie gaat jou helpen om jouw lessen uit deze les uit te leven?

A large rectangular area enclosed by a decorative border of small, repeating symbols (resembling a stylized 'Z' or 'S' shape), intended for writing an answer to the question above.

Les 4 – Gods nieuwe familie.

De Bijbel zegt:

Deze les gaat over samenleven in de nieuwe familie van Jezus. Een cadeau en een uitdaging.



Wegwijzer naar de bedoeling van deze les:

Een leerling van Jezus die op zichzelf blijft is in de Bijbel een rare figuur. Jezus heeft ons als broers en zussen aan elkaar gegeven. Dat is zo omdat in het christelijk geloof liefhebben het belangrijkste is wat er bestaat. Zoals je God niet kunt denken zonder de liefde tussen de Vader en de Zoon en de Geest, zo is het ook met de kerk: het is één familie, waarin we samen zijn en samenleven. Omdat geloven niet zonder liefde kan, kan een christen niet zonder familie.

Natuurlijk, dit is een uitdaging! Waar mensen samen komen, zijn er verschillen, meningsverschillen en karakterverschillen en karakterfouten en misverstanden en irritaties en ruzies. Dat is in de familie van Jezus niet anders. Daarom zijn veel kerken ook gescheurd of soms is de eenheid ver te zoeken of alleen nog in woorden aanwezig.

Familie van Jezus begint en eindigt dan ook niet met mijn of jouw voorkeur maar met de liefde van Jezus die ons heeft samengebracht door zijn leven en bloed voor ons te geven. Dat moet ons hart en ons denken definitief veranderen. Als Jezus mij niet alleen accepteert, maar ook van mij houdt en datzelfde doet met jou, hoe kunnen jij en ik dat voorbeeld dan niet volgen? Hoe je dat doet? Dat kun je lezen in Efeziërs 4 en 1 Korintiërs 13. En natuurlijk zonder focus op Jezus en de dagelijkse hulp van de heilige Geest (les 3) gaat het niet.

Familie zijn blijft bestaan uit mooie woorden als we het met Handelingen 2 niet heel praktisch gaan maken. Familie zijn is: samen eten, samen bidden, samen (je spullen) delen, samen plezier maken, samen andere mensen uitnodigen en samen Osdorp ontmoeten, bijstaan en zo nodig helpen. Zo leer je elkaar ook beter kennen en wordt elkaar vergeven en elkaar helpen ook makkelijker.

Wat is je eerste reactie op de Wegwijzer? Je kunt hier je antwoord opschrijven:

Onderweg met Gods woord:

Lees en overweeg de Bijbelteksten van deze les. Deze vragen kunnen je helpen:

- “Aan de voet van het kruis zijn we allemaal gelijk.” (Elly van der Linden)
Hoe kan deze uitspraak je helpen om je plek in de familie van Jezus in te nemen?
- Ervaar je Hart van Osdorp als een familie? Waarom wel/niet?
Wat moet er (nog) gebeuren, denk je, om van Hart van Osdorp (nog meer) een familie te maken? En wat kun jij doen?
- Wanneer heb je voor het laatst met familieleden gegeten?
- Wat zegt je hart? Wat zegt je gevoel? Wat zegt je hoofd? Kun je het praktisch maken in je dagelijks leven? Waar voel je weerstand?

- Merk je in je antwoorden verschil met je eerste reactie op de Wegwijzer?

Je kunt hier je antwoorden opschrijven of andere gedachten die de Bijbelteksten je geven:



In gesprek met elkaar:

Bijbellezers doe je niet alleen. De Bijbel zegt zelfs dat je alleen samen, dus alleen met elkaar goed kunt ontdekken wat God in de Bijbel zegt (Efeziërs 3:18). Daarom gaan we elke les ook met elkaar ontdekken wat de Bijbelteksten van de les ons willen zeggen.

Deze les gaat over samenleven in de nieuwe familie van Jezus. Cadeau en uitdaging.

- Welke vragen heb je nog?
- Wat wil je in het gesprek inbrengen?

Empty rectangular box for writing answers to the questions above.

Na het gesprek:

Wat wil je van het gesprek onthouden?

Empty rectangular box for writing reflections on the conversation.



Wat ik meeneem

Neem na het gesprek de tijd om deze les voor jezelf af te maken. Je hebt niet voor niets in deze les tijd en aandacht geïnvesteerd. Lees de les en je antwoorden nog eens terug. Wat heeft het je opgeleverd? Wat neem je mee? Wat heeft de heilige Geest door deze les met je gedaan? En wat ga jij nu hiermee doen? Maak het voor jezelf zo concreet en praktisch mogelijk.



in mijn hart

Empty dashed-line box for reflection.



in mijn hoofd

Empty dashed-line box for reflection.



in mijn handen

Empty dashed-line box for reflection.



in mijn taak in Hart van Osdorp

Empty dashed-line box for reflection.



Wie helpt mij?

Nog een belangrijke laatste vraag. Geloven doe je samen als familie van Jezus. We kunnen het niet alleen. Wie gaat jou helpen om te genieten van de familie en jouw plaats in de familie in te nemen?

Handwritten notes in a rectangular box, consisting of multiple lines of small, illegible characters or symbols.

Les 5 – Samen op missie.

De Bijbel zegt:

Deze les gaat over de missie van de kerk (en concreet: de missie van Hart van Osdorp).



Wegwijzer naar de bedoeling van deze les:

Alle evangeliën eindigen met de familie van Jezus op missie. Veel mensen vinden samen op missie gaan best moeilijk. Dat kan aan van alles liggen. Dit hoor je het meest: mensen voelen zich vaak gedrongen om dingen te doen die niet bij hen passen. (Hoefst niet: we gaan immers samen op missie en er altijd wel iets te doen wat wel bij jou past.) Ze zijn bang voor de reactie van mensen (Hoefst niet, als je dichtbij jezelf blijft.) Of ze denken dat ze te weinig weten en daarom niets over God mogen zeggen. (Maar het is juist goed om over je eigen ervaringen met God te praten.) Ze hebben verkeerde verwachtingen en beseffen niet dat het veel tijd kan kosten, voordat iemand zich opent voor Jezus. (Kijk naar jezelf. Wat was jouw eigen weg naar Jezus?) Ze kennen niet het idee dat je leven voor mensen een brief van Jezus kan zijn. (Soms zeggen daden meer dan woorden. Het verhaal komt later.) Of ze zeggen: Ik heb geen tijd. (Lees: Matteüs 6:33.) En soms zijn we niet overtuigd van ons eigen geloof of hebben we eenvoudig te weinig liefde van Jezus in ons hart. Soms zijn we gewoon slechte voorbeelden en kunnen we daarom mensen niet vragen om te worden zoals wij (omdat wij nog helemaal niet zijn geworden zoals Jezus). En daar begint natuurlijk alles mee: praatje, plaatje en daadje horen op elkaar te rijmen (ons leven moet passen bij wat we zeggen) en als dat niet zo is dan kunnen we maar beter eerst veranderen voordat we iets gaan zeggen.

En het allerbelangrijkste is dat we voordat we ook maar iets doen ons laten raden door de heilige Geest. Dat is vele malen effectiever dan dat we op onze eigen ideeën afgaan.

In deze les laten we je naast Bijbelteksten ook kennismaken met een aantal lessen en plaatjes die Hart van Osdorp helpen om samen op missie te zijn in de buurt.

Wat is je eerste reactie op de Wegwijzer? Je kunt hier je antwoord opschrijven:

Onderweg met Gods woord:

Lees en overweeg de Bijbelteksten van deze les. Deze vragen kunnen je helpen:

- De Bijbelteksten hierboven bij het hart gaan over liefde, vader en moeder zijn, gebed en gaan in Jezus' naam. Wat zegt jouw hart, als je in deze spiegel kijkt?
- De teksten bij het hoofd willen je leren anders te denken. We zijn allemaal verschillend; we kunnen samenwerken met elkaar voor de missie en we moeten ervoor oppassen om elkaar en/of andere mensen binnen of buiten Hart van Osdorp te (ver)oordelen. Dan zou alles al verloren zijn.
- De teksten bij handen geven praktische aanwijzingen: zorg ervoor dat je leven klopt bij het verhaal van Jezus. Dat kan, zoals deze teksten laten zien.
- Wat zegt je hart nu? Wat zegt je gevoel? Wat zegt je hoofd? Kun je het praktisch maken in je dagelijks leven? Waar voel je weerstand?
- Merk je in je antwoorden verschil met je eerste reactie op de Wegwijzer?

Je kunt hier je antwoorden opschrijven of andere gedachten die de Bijbelteksten je geven:



Extra: lessen, ervaringen en plaatjes



Dit is de Schaal van James Engel. Het cijfer nul op de schaal stelt het moment voor dat iemand tot geloof komt. Na dat moment gaat een Jezus-leerling leren in de school van Jezus, voorgesteld tot en met +4.

Voor ons is nu belangrijk dat de Schaal van Engel laat zien dat vooraf aan het besluit om leerling van Jezus te worden mensen doorgaans een hele reeks van stappen moeten zetten.

Het idee is als volgt: -12 bijvoorbeeld staat voor de overtuiging dat God niet bestaat, de kerk verschrikkelijk is en christenen achterlijk. -11 is het standpunt dat God niet bestaat, de kerk verschrikkelijk is en christenen achterlijk, “maar gisteren ontmoette ik een christen die zowaar te pruimen is”. -10 is de positie dat God niet bestaat, enzovoorts, maar dat die te pruimen christen zowaar iets zinnigs zei. -9 is dat iemand zover is om die christen uit zichzelf iets te vragen en dat hij of zij door het antwoord opnieuw aan het denken wordt gezet, enzovoorts.

Als we nu iemand met de houding van -12 uitnodigen voor een cursus over Jezus, dan zal die persoon menselijkerwijs gesproken die uitnodiging al dan niet vriendelijk afslaan. Immers, je bent pas geneigd een dergelijke uitnodiging te overwegen en misschien aan te nemen, als je op de schaal op punt -4 zit.

Natuurlijk is dit alles heel schematisch, is de werkelijkheid gecompliceerder en de heilige Geest verrassender. Maar we kunnen hieruit twee lessen leren. Plotseling begrijp ik waarom praten over Jezus op een Osdorpplein zo weinig zoden aan de dijk zet. De meeste mensen die daar winkelen zitten stijf op -12. Deze mensen moeten eerst door ontmoetingen of andere gebeurtenissen gaan bewegen op de schaal. En dat is de tweede les: niet alleen iemand tot geloof brengen (van -1 tot 0) is evangelisatie, maar iemand van -12 tot -11 brengen is dat evengoed! Dit inzicht kan onze blik op evangelisatie enorm verbreden en ook ontspannen. Natuurlijk hebben we evangelisten nodig die mensen uiteindelijk tot de beslissing voor Jezus brengen. En natuurlijk is dat evangelisatie en is iedereen daar erg blij mee. Maar onze evangelisten beginnen menselijkerwijs gesproken niets zonder het voorbereidende werk van ons allemaal! Met andere woorden, iedereen die als leerling van Jezus iets goeds doet en/of een goed gerucht verspreidt, is daadwerkelijk aan het evangeliseren. Dat maakt evangeliseren een proces. Het is te vergelijken met fases in de akkerbouw: eerst ploegen, dan zaaien en later pas oogsten en brood bakken.

Wat is je eerste reactie?

Leven met Jezus – boekje 2 – Mensen van Gods nieuwe wereld



Dit plaatje, gemaakt door Paul Hiebert, gebruiken wij veel in Hart van Osdorp om ons familie zijn te begrijpen en om onszelf af te leren om te oordelen en alle mensen over een kam te scheren (Johannes 21:20-22).

Het is heel belangrijk om dit goed te begrijpen. Wij zijn allemaal leerlingen van Jezus en onderweg om te worden zoals hij. Jezus is onze focus en we willen naar hem toegroeien (les 3). Alleen gaat God niet met iedereen dezelfde weg. Sterker nog, dat is zelden het geval. God gaat met ons allemaal een andere weg. Soms is die weg snel en kort naar Jezus. Maar voor iemand anders kan die weg veel langer en grilliger zijn. Soms gaan mensen ook weer weg, bij Jezus vandaan.

Nu hebben we allemaal de neiging om een hek, lees: regels en oordelen, om de kerk heen te zetten. Iedereen moet dan aan bepaalde (onze?) verwachtingen voldoen en we gaan de mensen veroordelen die dat niet doen. Dit is niet de Geest van Jezus. Heb geduld en hoop en bid, totdat de tijd van het oogsten en maaien gekomen is. Maar voordat je kunt maaien, moeten anderen eerst zaaien (Johannes 4:34-38).

We kunnen hier iets leren van boeren in Australië. Die zetten geen hek om hun weiland met koeien. Dat is met veel koeien en veel weidegrond onbegonnen werk. Nee, ze slaan ergens middenin het land een put met fris water. De koeien komen daar altijd terug...

Wat is je eerste reactie?

Leven met Jezus – boekje 2 – Mensen van Gods nieuwe wereld



Dit plaatje is de omgekeerde driehoek van Laurence Singlehurst. Het is eigenlijk een soort Schaal van Engel in de praktijk. Het kent ook verschillende stappen (Zaaien 1, Z2 en Z3) op weg naar een beslissing voor Jezus (Oogsten). Het laat ook zien dat daarna een leerschool van Jezus volgt (Groeien).

En het laat precies zien wat Hart van Osdorp doet. Wij doen royaal goed zonder er iets voor terug te vragen (Z1). En als iemand er voor open staat, nodigen wij hem of haar uit voor een gebeuren met iets van Jezus (Z2). Daar zijn we dan wel heel eerlijk in. Je krijgt bij Hart van Osdorp wat je wordt beloofd. Als we een kledingverkoop beloven, gaan we niet opeens een Bijbelmoment inlassen. En als we iets over Jezus gaan doen, kondigen we dat open en duidelijk aan, zodat mensen niet voor een verrassing komen te staan en zichzelf opeens terugvinden op een bijeenkomst met een christelijke kleur, terwijl ze daar misschien niet op zaten te wachten. Wij zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Daar staan de pijltjes in het plaatje voor: open en eerlijke uitnodigingen.

De driehoek is omgedraaid om te laten zien dat menselijkerwijs gesproken steeds minder mensen voor een vervolg in zijn. De omkering van de driehoek roept soms de kritiek op dat het model gaat lijken op een fuik, waarin je mensen wilt vangen. Dat is dus niet terecht. Mensen houden door de open en transparante uitnodigingen zelf de regie en kunnen in- of uitstappen wanneer ze dat zelf willen. Het is zelfs in het plaatje ingebakken dat ze dat ook zullen doen.

Niet alleen vind ik in dit plaatje heel helder terug wat wij in Hart van Osdorp doen, maar ik kan het ook goed gebruiken als een spiegel voor Hart van Osdorp. Hebben we voor alle stappen (Z1 tot en met G) een invulling? Welke dan? Wanneer? En hoe vaak? Waar? En met wie? Ik kan ditzelfde ook anders en misschien duidelijker zeggen. Als we te weinig mensen kennen die we over Jezus kunnen vertellen, is het goed om ons meer te laten zien in de buurt. Laten we een Z1 doen, zonder er iets voor terug te vragen. Goed doen is goed doen. Als we genoeg mensen hebben met belangstelling voor Jezus maar ze komen niet verder, dan is het een goed idee om hiervoor iets te creëren. Laten we een Z2 of Z3 doen.

Wat is je eerste reactie?



Aan het denken

De drie plaatjes hierboven willen je aan het denken zetten:

1. De Schaal van Engel laat mij zien dat ik geduld mag hebben met de mensen om mij heen en dat mensen heel wat stappen moeten nemen voordat ze bij Hart van Osdorp komen. Met welke stappen kan ik hen helpen? Wat kan ik goed? Wat moet ik aan anderen overlaten? We zijn immers samen op missie.
2. Het plaatje van Paul Hiebert laat me nog een keer zien hoe verschillend mensen zijn en hoe een bont gezelschap Hart van Osdorp is. Ik mag mensen wijzen naar de bron Jezus, maar moet hen niet met mijn oordelen voor de voeten lopen. Ik mag aan de heilige Geest overlaten, hoe hij hen leidt.
3. Van de omgekeerde driehoek leer ik opnieuw dat ik iets kan doen op een plek en op een manier waarbij ik mij thuis voel. We gaan samen op missie en er is altijd wel iets te doen, waar ik me prima bij voel.
4. Ik leer de omgekeerde driehoek ook als spiegel gebruiken: Heeft Hart van Osdorp een duidelijke route of weg naar Jezus en voor de tijd daarna? Hebben wij podia of gebeurtenissen waarvoor we mensen kunnen uitnodigen?
Er zijn verschillende wegen naar Jezus. Samengevat zijn het er drie en de heilige Geest gebruikt ze vaak in combinatie. Het goede nieuws gaat van mond tot mond (viraal) en mensen komen via ontmoetingen en goed doen in de buurt in aanraking met Jezus (sociaal). Of mensen nu viraal of sociaal in aanraking met Jezus zijn gekomen, op een gegeven moment is het belangrijk dat er podia of groepen zijn waar de kennismaking met Jezus kan worden verdiept (leren en leerling worden, discipelschap).
5. De Coronacrisis in 2020 heeft Hart van Osdorp opnieuw laten nadenken over samen op missie zijn in Osdorp. Na lang nadenken over wat er Coronatijd mogelijk was, kwamen we op het idee van een flasmob-kerk.

Wat is een flashmob-kerk? Een kerk die in kleine, eenvoudige en lichte verbanden opeens in de buurt is (opduikt) en iets doet wat mooi is en van betekenis. Mensen nodigen elkaar, uit Hart van Osdorp en uit de buurt, uit voor ontmoeting en/of activiteit, dan hier en dan daar, eenmalig of in serie(s). De een zal hieraan meedoen en de ander daaraan. Er is ontmoeting en contact, functioneel en/of dieper. De gebeurtenis kan een eenvoudige en eenmalige activiteit zijn of het karakter krijgen van een heuse en vaste, doelgerichte missie, en van alles hier tussenin. (In het plaatje van de omgekeerde driehoek dus een Z1 of een Z2 of een Z3.) De meeste van deze gebeurtenissen zullen gemakkelijk te organiseren zijn (eenvoud), want kleinschalig en we zien een veelkleurige waaier van dit soort happenings (elan) voor ons. Want iedereen kan iets bijdragen en/of iets nieuws beginnen rondom een idee wat bij hem/haar past: lanceer het idee en kijk wie je meekrijgt... Ofwel, laat duizend bloemen bloeien.

Kleinschaligheid heeft de charme van menselijkheid, maatwerk, nabijheid, laagdrempeligheid, flexibiliteit, korte lijnen en eenvoud. Dat past bij de cultuur van Hart van Osdorp én het is Coronaproof!

Voorbeelden van deze aanpak zijn: de adoptie van de vieze trappen van De Kikker, soep rondbrengen, mensen helpen bijvoorbeeld met verhuizen, en in 2020 hebben verschillende groepjes kerstfrutsels gemaakt en weer anderen deze deur aan deur in de buurt rondgebracht als een teken van hoop. Een heuse flashmob die bij de knutselaars

Leven met Jezus – boekje 2 – Mensen van Gods nieuwe wereld

elan en in de buurt heel veel enthousiasme teweegbracht. Het Sociaal Plein in de Nierkerkestraat is een ander voorbeeld.

Wat zijn gedachten en geleerde lessen die je nu wilt opschrijven?



In gesprek met elkaar:

Bijbellezende doe je niet alleen. De Bijbel zegt zelfs dat je alleen samen, dus alleen met elkaar goed kunt ontdekken wat God in de Bijbel zegt (Efeziërs 3:18). Daarom gaan we elke les ook met elkaar ontdekken wat de Bijbelteksten van de les ons willen zeggen.

Deze les gaat over de missie van de kerk (en concreet: de missie van Hart van Osdorp).

- Welke vragen heb je nog?
- Wat wil je in het gesprek inbrengen?

Empty rectangular box for writing answers to the questions above.

Na het gesprek:

Wat wil je van het gesprek onthouden?

Empty rectangular box for writing reflections on the conversation.



Wat ik meeneem

Neem na het gesprek de tijd om deze les voor jezelf af te maken. Je hebt niet voor niets in deze les tijd en aandacht geïnvesteerd. Lees de les en je antwoorden nog eens terug. Wat heeft het je opgeleverd? Wat neem je mee? Wat heeft de heilige Geest door deze les met je gedaan? En wat ga jij nu hiermee doen? Maak het voor jezelf zo concreet en praktisch mogelijk.



in mijn hart

Empty dashed-line box for reflection in the heart.



in mijn hoofd

Empty dashed-line box for reflection in the head.



in mijn handen

Empty dashed-line box for reflection in the hands.



in mijn taak in Hart van Osdorp

Empty dashed-line box for reflection in the task in Hart van Osdorp.

Les 6 – Terugkijken en bidden.

De Bijbel zegt:

In deze les denken we na over wat we in de afgelopen lessen hebben beleefd en geleerd en gaan we praten en overleggen met de heilige Geest.



Wegwijzer naar de bedoeling van deze les:

Deze afgelopen vijf lessen kunnen je hart, je denken en je leven totaal anders maken. Ik hoop dat dat ook is gebeurd. Een hart vol van Gods liefde laat je anders denken en anders denken leidt tot een ander leven. Er waren in de lessen heel wat zinnen die bij mij bleven haken:

- Het is voor iedereen mogelijk om te geloven. Want voor God zijn alle dingen mogelijk.
- Niemand hoort bij God, omdat hij of zij goed is. Wij horen bij God, omdat God goed is.
- We leven van de overvloed van genade en niet met het tekort van onze zonden.
- God accepteert mij zoals ik ben. Maar hij wil me niet laten zoals ik ben.
- Een leerling van Jezus die op zichzelf blijft is in de Bijbel een rare figuur.
- Aan de voet van het kruis zijn we allemaal gelijk.
- Het is de liefde van Christus die mij beheerst.

Ongetwijfeld heb jij nog andere zinnen, gedachten en uitspraken uit de gesprekken met elkaar die je hebben geraakt. Daarom is het goed in deze les nog eens tijd te nemen en terug te kijken naar alle lessen en extra tijd te nemen om over jouw conclusies te bidden.

Wat is je eerste reactie op de Wegwijzer? Je kunt hier je antwoord opschrijven:

Bid daarna het gebed van Paulus in Efeziërs 3:16-21 hardop:



Wat ik uit de lessen heb meegenomen



in mijn hart

Blader de lessen en je aantekeningen nog eens door. Wat heeft God gedaan? Is je hart veranderd? Ben je (meer) van Jezus gaan houden? Ben je meer van je broers en zussen van Jezus gaan houden? Van de andere mensen om je heen?

Wat zegt je hart?

Wil je nog iets veranderen? Wat is de belangrijkste ervaring voor je geweest? Wat vond/vind je moeilijk? Waarin had/heb je het meeste plezier?

Wat wil je nu bidden?



Wat ik uit de lessen heb meegenomen



in mijn hoofd

Wat heb je in de afgelopen lessen geleerd? Hoe heeft dit je gedachten over God, over Jezus, over de heilige Geest, over jezelf en over deze wereld veranderd? Wat wil je in ieder geval onthouden? En wat wil je koste wat het kost nooit meer vergeten? Waren er Bijbelteksten die je in het bijzonder aanspraken? Hoe zorg je ervoor dat je ze niet vergeet? Zijn er oude gedachten (bunkers) die je moet verbreken en wegsturen in Jezus' naam?

Wat ga je nu bidden?



Wat ik uit de lessen heb meegenomen



in mijn handen

Is je leven de afgelopen drie maanden veranderd? Hoe dan? Wat is het verschil?

Moet je nog besluiten nemen, waarvan je weet dat ze nog liggen te wachten? Wat houdt je tegen?

Hoe wil je je nieuwe leven vasthouden?

Heb je andere mensen al verteld wat ze toch al lang aan je gezien hebben?

Wat moet je bidden?



Wat ik uit de lessen heb meegenomen



in mijn taak in Hart van Osdorp

Heb je andere ideeën gekregen over wat je in Hart van Osdorp doet?

Doe je je taak in Hart van Osdorp nu anders dan voor de lessen? Of ga je het na deze les alsnog anders doen? Wat heb je daarvoor nodig (gebed, advies, motivatie, liefde)?

Wil je graag iets anders doen in Hart van Osdorp dat je, nu je nieuwe dingen hebt geleerd, beter bij jezelf vindt passen?

Waarom doe je wat in je Hart van Osdorp doet?

Kijk nog eens naar de extra plaatjes uit les 5:



Waar zit jij in deze drie plaatjes? Kun je jezelf intekenen?

Wat kun je doen?

Waar en wie en hoe kun je helpen?

Ik bid:



In gesprek met elkaar:

Leren van Jezus doe je niet alleen. Dat heb je al gelezen in Matteus 28: wat Jezus zegt, zegt hij tegen de familie van Jezus. We horen bij elkaar en we zijn aan elkaar gegeven om elkaar te helpen.

- Welke vragen heb je nog?
- Wat wil je in het gesprek inbrengen?

Empty rectangular box with a decorative border for writing answers to the questions above.

Na het gesprek:

Wat wil je van het gesprek onthouden?

Empty rectangular box with a decorative border for writing reflections on the conversation.



Wie helpt mij?

Nog een belangrijke laatste vraag. We kunnen het niet alleen. Wie gaat jou helpen? Wat ga je aan hem/haar vragen?

A large rectangular area defined by a dashed border, intended for the user to write their response to the question above.

Aantekeningen

Meer aantekeningen

Nog meer aantekeningen

Nog veel meer aantekeningen

Nog heel veel meer aantekeningen

Aantekeningen²