

Over klanktaal

Over klanktaal, een aparte manier van bidden. Wat is het? En waarom?



voor mijn hoofd



extra informatie



voor mijn hart



huiswerk



mijn plan



Wat is klanktaal?

Klanktaal is spreken in een andere, vreemde taal (van de wereld of van de hemel). Het is een cadeau van de heilige Geest. Jezus belooft het en Paulus gebruikt het meer dan iedereen (1 Korintiërs 14:18) en geeft regels.

Klanktaal klinkt als een andere taal. Je spreekt het tot God (1 Korintiërs 14:2). Mensen verstaan het niet (1 Korintiërs 14:2.5.9.16-17) en jijzelf (meestal) ook niet (1 Korintiërs 14:13-15). Daarom kan het in publiek een gekke indruk maken (1 Korintiërs 14:23) en gebruiken we het niet in het openbaar, maar alleen voor onszelf (1 Korintiërs 14:28). Een klanktaal verstaan en vertalen is een apart cadeau van de Geest (1 Korintiërs 14:13.27).

Overigens is klanktaal niet iets wat je overkomt en niet kunt beheersen. Dat kun je wel (1 Korintiërs 14:28)!



Twee tegengestelde (⇔) visies

1. Klanktaal is alles en hét bewijs dat je de heilige Geest hebt ontvangen.

Nee! Niet elke gelovige krijgt het cadeau van klanktaal (1 Korintiërs 12:30; 1 Korintiërs 14:5). En liefde en profetie zijn veel belangrijker (1 Korintiërs 12:31; 13; 14:1.5.19). Klanktaal is geen diploma of medaille van goed geloof. Liefde wel!

2. Klanktaal is niets en totaal onbelangrijk.

Nee! Paulus zelf spreekt meer dan iedereen in klanktaal (1 Korintiërs 14:18) en wenst dit cadeau iedereen toe (1 Korintiërs 14:5). Hij wil niet dat er negatief over klanktaal wordt gedaan (1 Korintiërs 14:39).

Wel heeft klanktaal beperkingen: niemand verstaat het en ongelovige mensen denken misschien wel dat je dronken (Handelingen 2:13) of gek (1 Korintiërs 14:23) bent geworden 😊. Daarom zijn we voorzichtig met gebruik als andere mensen er bij zijn.

1 Korintiërs 13:1;
Handelingen 2:4-9; 10:46;
19:6; Marcus 16:17; 1
Korintiërs 12-14.



Zin en betekenis van klanktaal

Klinkt best ingewikkeld. Waarom zou je het eigenlijk willen?

1. Het is een belangrijke manier om God te eren.

“We horen dat er verteld wordt over de geweldige dingen die God doet.” (Handelingen 2:11)

2. Het is een bijzondere manier van bidden tot God.

“Als de heilige Geest je in vreemde klanken laat spreken, spreek je tegen God, en niet tegen mensen.” (1 Korintiërs 14:2)

Het helpt je, als je niet meer weet wat je kunt of moet zeggen; als je woorden op zijn (omdat je dingen niet begrijpt, verdrietig bent of gewoon moe), dan heb je altijd nog klanktaal! (Romeinen 8:26-27)

Waarom dan nog bidden in mijn eigen taal? Omdat God dat ook wil (1 Korintiërs 14:15). Punt!

3. Bidden in klanktaal is goed voor je (1 Korintiërs 14:4). Je krijgt nieuwe kracht en moed en wijsheid in moeilijke situaties, in geestelijke strijd (de duivel haat klanktaal), verleidingen of als je een beslissing moet nemen.
4. Bidden in klanktaal kan je wijsheid geven, wijsheid en begrip voor jezelf of voor anderen. Je kunt het dus gebruiken als een manier om voor jezelf of voor anderen te bidden.

“...dan spreek je wel over Gods wijze plannen...” (1 Korintiërs 14:2.15)



Vragen

Tegen alle twijfel (Is het niet raar? Doe ik niet gek? Is het wel goed? Ik weet niet wat ik zeg! Zeg ik geen rare dingen? Word ik bedrogen?) en ongemak: Als de heilige Geest je in vreemde klanken laat spreken, spreek je tegen God! (1 Korintiërs 14:2)

- ✓ Jezus praat erover (Marcus 16:17)
- ✓ de Vader laat het gebeuren bij de geboorte van de kerk
- ✓ de heilige Geest geeft het
- ✓ en de kerk (in Handelingen 2:4: iedereen) ontving het



Hoe ontvang ik klanktaal?

Bid (1), ontvang (2) en kies ervoor om te praten (3).

Let op: je ontvangt het niet om iets te bewijzen en falen kan niet! God geeft op zijn tijd en manier. Soms later, soms eerst in je hoofd, soms een klein begin, of weer anders.

1 Korintiërs 14:16-17

1 Korintiërs 14:2.14.28

Als ik in klanktaal bid, dan spreek ik tot God. Punt uit! Wat iemand ook over klanktaal kan zeggen, dit is wat de Bijbel zegt. Klanktaal is een rechtstreekse verbinding met de hemel. (Jack Hayford)

“En de volgende keer dat de tegenstander fluistert: ‘Het klinkt me niet als een taal in de oren’, neem dan 1 Korintiërs 14:2 als je tekst, en antwoord: ‘Dat komt omdat ik het niet tegen jou had!’” (Jack Hayford)

Handelingen 2:4: “allen begonnen...”; 1 Korintiërs 14:15: “Ik moet bidden met mijn geest.”

Gebed voor het vragen van klanktaal

Als je klanktaal wilt ontvangen, kun je dit gebed bidden:

Onze Vader in de hemel,
dank u wel dat ik bij u mag horen. Dank u wel dat u van mij houdt. Heer, ik ben helemaal van u afhankelijk en daar dank ik u voor.

Vader, ik vraag u dat u mij nu schoonmaakt met het bloed van Jezus. Want ik wil helemaal schoon zijn voor u.

In Jezus' naam stuur ik de satan weg, zodat geen bedrog, geen leugen en geen twijfel invloed op mij zal hebben, nu ik u vraag om mij het cadeau van klanktaal te geven.

In Jezus' naam stel ik mijzelf nu onder de kracht van het bloed van Jezus, zodat ik zeker weet en erop vertrouw dat ik geen rare dingen ga zeggen.

Heilige Geest, kom en geef mij nu taal om God te eren.

In Jezus' naam. Amen!

Ga dan nu God prijzen in de taal die God je geeft, ook als het Nederlands (of je moedertaal) is en ook als het een andere taal is.



mijn plan

Wat heeft God vanavond tegen mij gezegd?

En wat ga ik daarmee doen?